



STRAAT Vernoemd naar voormalig buurtbewoner

De Cornelis van Norrenstraat in Bussum

Als je net over de spoorwegovergang van de Herenstraat en na het café De Koperen Kraan de Iepenlaan inrijdt, zie je op nr. 6 een kerkje. Rechts ervan is een erfje waar vroeger drukkerij De Cirkel was. Daar is een straatje gekomen dat uitkomt bij Herenstraat 83-89: de Cornelis van Norrenstraat. Daar zijn in 2020/2021 zes twee-onder-een-kap villa's gebouwd in dezelfde stijl als de omringende huizen. Op 5 maart zal het straatnaambord in aanwezigheid van nazaten van Cornelis van Norren onthuld worden.

Van Norren

De naam Cornelis van Norren (1850-1935) is sterk verbonden met Bussum en in het bijzonder met dit wijkje. Van Norren woonde met zijn grote gezin op Iepenlaan 19. Hij was een van de aannemers die tijdens de onstuimige groei van Bussum in de jaren tussen 1874 en 1920 overvloedig werk hadden. Rijke Amsterdammers kochten grote stukken goedkope zandgrond en lieten daar villa's op bouwen. Bussum was een eldorado voor bouwers, dit in tegenstelling tot Naarden, dat klein gehouden werd door de Kringenwet en slechts in beperkte mate houten huizen mocht bouwen buiten de vesting.

Van Norren werkte voor alle bekende Bussumse architecten uit die tijd, zoals Berlage, Kruisweg,

De Bazel en Hanrath. Zo bouwde hij in 1897 voor Kruisweg het eerste theater Concordia, in 1902 de villa Schwerin aan de Lindelaan, ook van de hand van Kruisweg en in 1912 voor De Bazel de grote villa Meentwijk aan de Groothertoginelaan. Hij was voorzitter van de Bussumse afdeling van Nederlandse Aannemersbond. Soms had hij 85 werklieden tegelijk aan het werk.

Doleantie

Van Norren was een voorman binnen de wereld van de 'kleine luyden', zoals de emancipatiebeweging in de orthodox-protestantse wereld in die tijd werd genoemd. Hij was een van de gezinshoofden die in 1887, in navolging van de latere premier Abraham Kuyper brak met de Hervormde kerk. De

beweging stond bekend als de Doleantie. De protesterende leden stuurden begin maart 1887 de kerkenraad van de hervormde gemeente in Bussum een brief met het dringend verzoek ook hier "de Reformatie ter hand te nemen en weer de Gereformeerde kerk te openbaren overeenkomstig Gods Woord en met verwerping van de gehate reglementen."

Een nieuwe kerk

De kerkenraad beschikte afwijzend en gaf de briefschrijvers drie dagen de tijd om berouw te tonen. Zij gingen hier niet op in. Twee dagen later kregen ze elk een persoonlijke brief met de mededeling dat zij (en hun gezinnen) hadden opgehouden te behoren tot de Hervormde kerk. Aan beide zijden vielen zware woorden. In die tijd was dat de stijl in delen van kerkelijk Nederland. En vooral Abraham Kuyper ('De Geweldige') zette daarbij de toon. In navolging van Kuyper stichtten Van Norren en zijn medebroeders een nieuwe kerk: de Gereformeerde kerk van Bussum.

Kerkje aan de Iepenlaan

De Hervormde gemeente in Bussum kwam in die jaren bijeen in het kerkje aan de Kapelstraat dat later televisiestudio Irene zou worden. Aannemer en bouwkundige Van Norren bouwde in 1891 voor de groep gereformeerden een kerkje aan de Iepenlaan, toen nog een zandweg zonder verlichting. Zolang de kerk in aanbouw was hield de groep kerkdiensten in een woonhuis. Naast zijn 'eigen' kerk bouwde hij ook de NPB-kerk (nu de Majellakapel) op de kruising van de Iepenlaan en de Nieuwe Hilversumseweg. De kerk op de Iepenlaan zou 35 jaar lang het onderkomen blijven van de gereformeerde kerk. De groei van het aantal gereformeerden maakte een grotere kerk noodzakelijk, die in 1926 werd opgeleverd: de Wilhelminakerk in het centrum van het dorp. Het Iepenlaan-kerk-



■ Het kerkje aan de Iepenlaan omstreeks 1900.

je werd toen door de Christelijke Gereformeerde kerk van Bussum gekocht en werd in 2010 een woonhuis.

School met den Bijbel

Van Norren was jarenlang kerkenraadslid. Van 1890 tot 1905 was hij ook penningmeester van het bestuur van de ook pas opgerichte Vereniging School met den Bijbel. De overheidssubsidie voor die scholen was in die tijd zeer gering. Van Norren schonk jaarlijks geld om de school te laten voortbestaan. De eerste School met den Bijbel in Bussum stond aan de Veldweg. Het gebouw bestaat nog steeds.

Van Norren was ook raadslid, later wethouder en locoburgemeester en lid van het College van Zetters (een gemeentelijke vertrouwenscommissie). In 1925 ging het echtpaar Van Norren in een door het eigen bedrijf gebouwd huis wonen: Gooiberg 36. Zoon Johan had hem toen al lang in het bedrijf opgevolgd. Van Norren overleed op Oudejaarsdag 1935 en werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Bussum.

Eric Bor en Klaas Oosterom, naar een artikel van Klaas Oosterom in Bussums Historisch Tijdschrift 29,1 (februari 2013)



■ Gooiberg 36, waar het echtpaar in zijn laatste levensfase woonde.

UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET STREEKARCHIEF

www.gooienvchthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



Een bewaard gebleven juweeltje

Dit oudje komt uit het archief van de voormalige zoutfabriek Bouvy in Muiden. Werknemers van de zoutziederij, eind 19e eeuw vereeuwigd door fotografe mej. Berber. In het midden de weegschaal waarmee zout werd gewogen. In 1895 deed Henri Bouvy de firma over aan zonen Léon en Frans. Zouden dat de twee heren-met-hoed zittend in het hokje achterin zijn, en vader Henri rechts ernaast?

FOTO EN TEKST: STREEKARCHIEF GOOISE MEREN



■ C. van Norren in 1935.



■ Cornelis van Norren en zijn vrouw Alida de Jager; 35 jaar getrouwd in 1911.