

PASSENDE BEHUIZING VOOR HET STADSBESTUUR

De stadhuisen van Muiden

De trots van menige stad is een mooi stadhuis. Muiden is altijd jaloers geweest op het stadhuis van Naarden, gesticht in 1601, een heel mooi monument in het Gooi. Ook Weesp heeft een raadhuis dat een sieraad voor de stad is.

Stedehuyse te Muiden

Toen in 1624 hoge ambtenaren van de Staten van Holland een bezoek brachten aan ons stadje om te praten over verplaatsing van de Sluis bij Hinderdam naar Muiden moesten ze worden ontvangen in het "Hoff van Hollant". In de notulen wordt daarom alleen de datum, en niet de plaats van de vergadering vermeld. Pas in 1687 was er blijkbaar een stadhuis, want vanaf die datum besloten de notulen met "gedaen op de Stedehuyse van Muiden".

Van Ollefen schreef in 1793: "Het stadhuis is zekerliks diens naam nauwelijks waardig; het is echter

voorzien van een torentje maar zeer klein, in hetzelfde hangt een klokken het welk bij het afleesen van vonnissen of openbaare afkondigingen geluid wordt; voor het gebouw staat een uitstek met een hek rondom, het pronkt tevens met het beeld der Gerechtigheid tussen twee leeuwen, houdende het Wapen der Stad en dat van Holland".

Vervallen staat

In een raadsvergadering in 1836 werd gemeld "dat het stedehuis niet langer zodanig kan blijven bestaan en gebruikt worden en in zulk een vervallen staat is dat vernieuwing noodzakelijk is". De burgemeester verzocht om twee kamers in het Muider slot te mogen huren, een voor de burgemeester en de raadsvergaderingen en een voor de secretaris en het archief. Dit lukte niet.

Toen er een herberg gevestigd werd aan de Herengracht (nu de



■ Het eerste stadhuisje in 1721. Op het balkon in het midden Vrouw Justitia en op de hoeken de wapenschilden van Holland en Muiden.

Brasserie Vechtzicht), wilde de eigenaar wel drie kamers aan de gemeente verhuren. Het was niet ideaal, want niet alleen bewoners maar ook de bezoekers van de Herberg konden vrij in en uit lopen. Het gemeentebestuur voelde zich daar echter wel prettig, hoe-

Het pronkt met het beeld der Gerechtigheid tussen twee leeuwen, houdende het Wapen der Stad en dat van Holland

wel de wens bleef een eigen stadhuis te bezitten.

In 1884 kwam een geschikt pand beschikbaar op de Herengracht naast de Bouvy Zoutfabriek. De financiering werd geregeld met de directie van de Groote Zeesluizen en zo werd het nieuwe stadhuis op 1 mei 1884 betrokken.

Bouvy

Toen er een opleving in de zoutindustrie kwam, wilde de directeur L.J.M. Bouvy het gemeentehuis bij de fabriek trekken. Hij speelde het tactisch. Hij betoogde dat het huidige stadhuis niet meer aan de eisen voldeed en dat hij bereid was een bijdrage te leveren aan een nieuw stadhuis elders, onder de voorwaarde dat het plan in 1914 tot uitvoering zou komen". De nieuwe plaats, naast de rooms katholieke kerk, gaf eerst wat bedenkingen. Men was bang dat een nieuw stadhuis de hervormde kerk aan het zicht zou onttrekken. De gemeenteraad ging akkoord en op 11 maart 1915 vond de opening plaats. Burgemeester De Raadt hield een speech waarin grote dank uitging naar Bouvy, die een snelle realisering financieel mogelijk had gemaakt. De naam Bouvy bleef aan het stadhuis verbonden in een hoeksteen.



■ Het stadskantoor uit 1996.

Bedenkelijke suggesties

Op den duur werd ook dit stadhuis echter te klein doordat het ambtenarencorps groeide. Ondanks de verhuizing van de Raadzaal naar de gerenoveerde kazerne in 1981 bleef er gebrek aan ruimte. Er moest een nieuw gebouw komen. Er kwamen bedenkelijke suggesties. Het Muizenfort zou een goede locatie zijn. Gelukkig gaf Monumentenzorg geen toestemming. Toen werd het Ravelijnspad gekozen. De stadswal zou daar worden afgegraven om een nieuw gemeentehuis mogelijk te maken.

Half Muiden kwam in opstand, zelfs de Raad van State werd erin gemengd. Gelukkig werd de aanslag op de stadswallen afgewend. In 1996 werd een nieuw stadskantoor aan het Anker gebouwd, dat al in 2021 werd afgebroken, omdat Muiden na de fusie tot Gooise Meren geen stadhuis meer nodig heeft.

Ayla Blüm

Bron:
S.C van Diest: Onze Steedehuisen. 1996. Uitg.HKSM.



■ Het stadhuis van 1915.



■ Het stadhuis naast de zoutfabriek uit 1884.

UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET STREEKARCHIEF

www.gooienvchthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



Achter elke Ansicht zit een verhaal

Samen met haar Duitse echtgenoot Franz Carl Werth runde de Amsterdamse Johanna Elisabeth Huffnagel hotel Werth in Muiderberg. Is zij het, poserend op het balkonnetje? Deze Ansichtkaart werd begin 20e eeuw verstuurd door een pensioengast. De Postwet verbood schrijven op de adreskant, vandaar dat het persoonlijke bericht op de voorkant werd geschreven.

FOTO EN TEKST: STREEKARCHIEF GOOISE MEREN