

„Alle mensen hebben paranormale gaven”

(Van onze medewerkster
Silvana Santoro)

BUSSUM — De Bussumse paranormale genezer Piet Vuyst (47) doet op 12, 13 en 14 mei mee aan een grote manifestatie van paragnosten, paranormale- en alternatieve genezers in het Haagse Congresgebouw. De omroeporganisatie Veronica zal opnamen maken, die in het programma Paravisie worden uitgezonden. Daarin laat Vuyst zien hoe hij door handoplegging poogt zieken te genezen. Wanneer de Bussumer op de buis verschijnt, staat nog niet vast.

De Bussumer vindt beslist niet dat hij bijzondere gaven bezit. „Ik voel me helemaal niet anders dan anderen die zogezegd geen paranormale

gaven bezitten. Iedereen heeft iets paranormaals op grond van de intuïtie. Ik kan mijn gaven ook niet exact omschrijven. Het is op een geestelijke manier dicht bij je patiënten staan. Je hebt een bepaalde instraling, waarmee je mensen kunt genezen”, zegt Vuyst.

De Bussumer is ook oprichter van de Stichting Voetlicht, een stichting voor alternatieve geneeswijzen en intermenselijk contact. Doel van de Stichting is mensen bekender te maken met alternatieve geneeswijzen en alles wat daarmee te maken heeft. Maandelijks geeft de stichting een psychometrie-avond. Daar kan iedereen met helderzienden oplossingen vinden voor geestelijke en lichamelijke problemen.

Paranormale begaafdheid komt volgens Vuyst voort uit een stuk bewustzijn. „Het is de taak van een paranormaal genezer om mensen bewust te maken van het leven en van de taak die ze op aarde meekrijgen. Je moet ze daarop wijzen, want bewustzijn is belangrijk voor je geestelijke ontwikkeling. Je geeft daarom patiënten regelmatig advies om het leefpatroon te veranderen”, aldus Vuyst.

Handoplegging

In zijn dertien jaar oude praktijk heeft hij een gevarieerd patiëntenbestand. Er komen mensen met reuma, migraine en zelfs met wratten. Vuyst helpt ze door handoplegging.

„Ik voel dan een lichamelijke uitstraling van de persoon. Die kan warm of koud zijn. Koud is een negatief en warm een positief teken. Door die uitstraling krijg ik een beeld van de persoon en inzicht in de klachten”.

De Bussumer was nog juwelier toen hij de eerste keer zijn paranormale gaven toepaste. „Ik bracht bij een mevrouw uit Laren een klok terug. Toen ze mij vertelde over haar hoofdpijn, legde ik mijn hand op haar hoofd. Opeens voelde ik een draaikolk door mijn vingers gaan. Maar als klein jongetje beseftte ik al dat ik anders over dingen nadacht dan mijn leeftijdsgenootjes. Hoe, dat is moeilijk uit te leggen.”

Vuyst maakt veelal gebruik van foto's die de patiënten meebrengen.

„Ik heb op die manier zelfs een vermiste man opgespoord. Zijn kleindochter kwam naar me toe met de mededeling dat haar opa nooit op het afgesproken tijdstip bij haar ouders was aangekomen. Hij was al enkele dagen zoek. Ik zag door de foto waar de man was. Die lag volgens mij dood bij een Noordhollandse sluis. Dat is inderdaad uitgekomen”.

De paranormaal genezer geeft toe niet iedereen te kunnen helpen. „De krachten om de mensen te genezen heb je of heb je niet. Dat is per geval verschillend. Soms werken patiënten zelf tegen, waardoor het resultaat uitblijft. In meer dan negentig procent van de gevallen lukt het naar mijn mening wel.”