

„Ik was altijd bezig met duizend dingen”

3 FEB. 1993

(Van onze verslaggeefster
Willemien Schenkeveld)

BUSSUM - Voor Nicolette Schulman, per 1 maart rector van het St. Vituscollege in Bussum, is het woord 'hobby' een eigenaardig zwak woord. „Een hobby? Nee, ik heb wel een passie: zeilen”, zegt ze halverwege het gesprek. „Naast mijn etmaalvullende levenstaak: de school.”

Schulman (47) was de afgelopen vijftien jaar adjunct-directeur van het Augustinuscollege in Amsterdam Zuid-Oost. Daarover heeft ze in Bussum al het nodige moeten uitleggen. „De Bijlmer! Dat zal wel heel heavy zijn, denken veel mensen. Terwijl het heel goed toeven is op het Augustinus: een heel gezellige sfeer en zeer gemotiveerde leerlingen.”

Het Augustinus is een vrijwel zwarte school. „Je bevindt je daar aan het front van de onderwijsvernieuwing. Daardoor ben ik met van alles in aanraking gekomen. Leerlingenbegeleiding en personeelsbeleid. In dat laatste

heb ik een enorme interesse gekregen.”

Schulman vreest niet zich in Bussum te gaan vervelen. „De komende jaren staat alles te gebeuren op onderwijsgebied. De basisvorming en daarna de vernieuwingen in de bovenbouw.” Ook denkt ze erover om op het Vitus de inzet van de computer in het onderwijs te gaan stimuleren. „Op het Augustinuscollege zijn ze daar toch wel verder mee.”

Schulman heeft al geconstateerd dat het Vitus gelukkig geen 'kak' is. „Het lijkt me een hele gezellige, goede school.” En ze denkt niet dat het leven van een Gooise leerling over rozen gaat. „Het valt me op, hoe serieus leerlingen tegenwoordig met hun toekomst bezig zijn. Ze moeten veel eerder dan vroeger beslissende keuzes maken. Dat zorgt ook voor problemen.”

Schulman gaf op haar vorige school enige uren in de week Engels. „Streng maar gezellig”, typeert ze zichzelf als lerares. Gevraagd naar favoriete literatuur,

noemt ze Wuthering Heights van Emily Brontë. „Daar staat alles in. Vol passie, noodlot, een diep inzicht in de menselijke natuur.”

Nonnenschool

Haar eigen 'middelbare' was de Amsterdamse nonnenschool Fons Vitae. „Gespijeld heb ik nooit, maar ik had ook niet altijd braaf mijn huiswerk af. Ik was altijd met duizend dingen bezig. Het schijnt dat ik in de eerste klas op de rand van schorsing heb gezeten.” Gevraagd naar ervaringen met drugs: „Alleen hier en daar een trekje van een stiekie. Wel heb ik jarenlang een pakje per dag gerookt, maar dat is gelukkig allang over.”

In de weekeinden staat Schulman aan het stuur van het kajuitjacht Victoria. „Je moet van alles weten: navigatie, omgaan met het schip, elektronische techniek. En je bent midden in de natuur. Als ik de trossen losgooi, ben ik alles van school vergeten. En dat is ook heerlijk.”



FOTO: TON KASTERMANS

• Nicolette C. Schulman, opvolgster van Jos van Putten, die vorig jaar afscheid nam als rector van het Vituscollege