

# Brinklaan, de inleiding

## Nol Verhagen

De Brinklaan is de oudste straat van Bussum, en ook de langste – althans vandaag de dag. Wat wij nu de Brinklaan noemen heeft in het verleden verschillende benamingen gehad. De buurtschap Bussum bestond aanvankelijk uit niet meer dan enkele tientallen boerderijen, gegroepeerd rond de Brink.

De weg die de Bussumers moesten nemen om de kerk in Naarden te bereiken, heette vanaf de dorpsgrens (waar nu de Mariakerk staat) heel toepasselijk de Kerkweg. Het eerste stukje, tussen de Brink en dorpsgrens werd gewoon Dorpsweg genoemd. De andere kant op, vanaf de Brink in de richting van Hilversum, werd de Voorweg genoemd.



*Bussum omstreeks 1740. Het noorden is links. Er is nog geen haven, wel een vaart (langs de Kerkweg)*

De naam Brink komen we overigens pas vanaf 1824 op kaarten tegen; de naam Brinklaan werd officieel ingevoerd in 1883. Om het nog wat ingewikkelder te maken: voor 1883 werd een deel van de huidige Mariastraat Brinklaan genoemd. Het kan trouwens nog ingewikkelder: straten en wegen hadden vroeger vaak twee namen, afhankelijk van waar je vandaan kwam. De bovengenoemde Kerkweg werd door de

Bussumers zo genoemd omdat zij langs die weg naar de kerk gingen. De Naarders gingen echter langs diezelfde weg naar Bussum, en noemden die weg dus Bussum(m)erweg.

Aan de Naardense kant is de voormalige Kerkweg herdoopt in Thierensweg en Lambertus Hortensiuslaan, vernoemd naar twee vooraanstaande Naardense magistraten.



*Bussum omstreeks 1924. Het dorp is nog niet veel groter, maar de haven is duidelijk zichtbaar. Links van de Brinklaan, buiten de dorpskern, villa Delta (gebouwd in 1812)*