

Café Delta



Brinklaan nr. 54

*Café Delta in 1905;
aan het eind van de
straat de gevel van
Café Nassau*

In 1783 werd op een driehoekig terrein tussen de Veerstraat, de Nassaulaan en de Brinklaan de herberg Het Zwaantje gevestigd, die in 1878 in bezit kwam van Jacob Bus. Hij vestigde er een café-restaurant; in de zaal die het pand rijk was vonden allerlei dorpsactiviteiten plaats.

In 1885 liet Bus de herberg slopen en kwam er een nieuw pand, dat ontworpen was door de architect J.F. Everts. In 1886 werd het café-restaurant geopend, dat werd genoemd naar de villa Delta, die even verderop lag en die zelf haar naam weer ontleende aan het driehoekige terrein tussen de Brinklaan, de Nassaulaan en de Veerstraat, waarop de villa stond. De foto dateert van 1905.

Eind jaren dertig werd de naam door de toenmalige eigenaar Piet Beugelaar, een enthousiast lid van voetbalclub BFC, veranderd in café The Corner. Een goede naam omdat het café op de hoek van de Veerstraat lag, maar ook omdat het mede door deze naam direct het stamcafé werd van BFC. Het pand werd in 1980 gesloopt om plaats te maken voor het Veerplein, met McDonalds en de Broektiel.



*Café The Corner in 1978, kort voor de sloop. Rechts de
Veerstraat, in het midden de Nassaustraat.
Op deze plek is nu het Veerplein*