

Hotel-café-restaurant De Rozenboom

Brinklaan nr. 86

Jan Teunisz. Post vestigde in 1750 in zijn huis aan de Brink een café. Hij noemde het De Orangeboom. In 1795 veranderde een opvolger die naam in De Rozenboom. In 1830 werd Jacob Majoor de eigenaar. Na de dood van Jacob nam zijn zoon Cornelis de herberg over. Hij liet het gebouw afbreken en zette er een veel groter gebouw neer, dat in 1883 werd geopend. Het werd nu een hotel met een overdekt terras aan de Brinklaan. In 1907 werd het terras aan de voorkant dichtgemaakt en kwam er aan de



*Pentekening uit 1859 van Jan van Ravenswaaij.
De Brinklaan is dan nog steeds een zandpad*



Opname uit 1900

kant van de Herenstraat een serre.

In 1943 namen de Duitsers het hotel in beslag, daarna werd het even een noodziekenhuis en na de bevrijding werden er Canadese soldaten in het hotel ondergebracht. In 1946 werd het hotel hersteld, maar in 1971 moest het zijn deuren sluiten.

H. Smits kocht het pand en verpachtte het aan verschillende bedrijven: in de eetzaal kwam een fondue-restaurant, in de serre de religieuze boekhandel De Bron, in een van de zalen Dansschool Jos van der Voort en in de rest van het gebouw kwamen kantoren.

Sinds 2011 is brasserie Bel Ami in het pand gevestigd.



Opname uit 1920



Opname uit 1950



Opname uit 2021. Foto: Jaap van Hassel