

De Brink omstreeks 1930

Hetzelfde rijtje winkels als in 1906, maar nu zonder de Wilhelminafontein. Ook de muziektent is verdwenen. Het hoekpand links heeft de voorkant nog steeds aan de Kerkstraat. Ernaast op nummer 109 zit nu fruit- en comestibleshandel Hoetmer, daarnaast op 109a ijzerwarenhandel Oudenhoven, dan op 109b (met zonnescerm) kapper Nollen en ernaast op 109c lunchroom De Brink. Het café met het terras uit 1906 was in de jaren dertig een lunchroom zonder terras! Het eerste wat Cees Duller deed toen hij De Brink in 1935 kocht, was er weer een bruin café met een terras van maken.

Naast De Brink staat rechts op nummer 111 sigarenmagazijn Het witte huis. Dit pand stond er ook al in 1906 en was toen het onderkomen van kleermaker Jacobus Bus. In de jaren vijftig en zestig huisvestte het de kledingzaak van Marissing. In 1971 kocht Jan des Bouvrie de panden 109 t/m 109c en trok ze bij zijn meubelzaak, die in het hoekpand Brinklaan-Kerkstraat was gevestigd. De zoon van Duller vestigde daarna in het aangrenzende pand op nr. 111 café 't Brinkie, dat later restaurant Brinkendael werd. In de winkel op nummer 113, uiterst rechts op de foto, zat in 1930 kruidenier G. Kroon. Het pand werd in de jaren zeventig snackbar De Brink.

