

Elf verzetshelden herdacht

Twee jaar geleden werd de plaquette met daarop de namen van elf Bussumse verzetsstrijders die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord al aangebracht. Vanwege corona kon daar geen ruchtbaarheid aan worden gegeven. Op initiatief van de Historische Kring Bussum zijn met een kranslegging de elf naamgevers van de Bussumse verzetsheldenbuurt woensdagmiddag alsnog publiekelijk herdacht.



De herdenking bij de plaquette.

FOTO STUDIO KASTERMANS/DANIELLE VAN COEVORDEN



Joyce Huibers
j.huibers@mediahuis.nl

Bussum ■ De gedenkplaat is een initiatief van Klaas Oosterom, vrijwilliger bij de Historische Kring Bussum. Op een blinde muur van een woning op de hoek van de Fokke Bleekerstraat en de P.M.R. Versteeghstraat is de plaat te vinden. Elf namen, elf heldendaden en elf sterfdata.

Een van hen is Elise (Lies) Dammers. Voordat burgemeester Han ter Heegde bloemen en de Historische Kring een krans legt, leest Fabienne Schaftenaar, een leerlinge van het Goois Lyceum waar ook Elise naartoe ging, een brief voor die de Bussumse schreef vanuit Kamp Vught. De brief is gericht aan predikant Heering van de Remonstrantse Ge-

meente Naarden-Bussum. In de brief feliciteert ze het predikantenpaar met de geboorte van hun dochter, maar schrijft ze ook dat ze het geld dat haar moeder stuurde niet ontvangen heeft en dat het met haar maag prima gaat. 'Maak je leven aangenaam, dan doen wij hier ook...? God heeft zijn doel!... 'Jullie Lies'.

Margreet de Broekert van de Historische Kring Bussum heeft onlangs het verhaal van Elise opgetekend in het Bussumse tijdschrift Spiegelschrift. 'Ze was een leeftijds- en dispuutgenoot van Hannie Schaft, die na de oorlog grote be-

kendheid verwierf. Elise verzette ook dapper verzetswerk, maar werd veel minder bekend. Dankzij de Elise Dammershof en deze plaquette is ze toch niet geheel in de vergetelheid geraakt.'

Joodse kinderen

De Bussumse wordt geboren in een prachtig vrijstaand huis aan de Koningin Emmalaan in het Spiegel. Ze is intelligent en sportief en gaat na haar HBS-diploma medicijnen studeren in Amsterdam. Daar sluit ze zich in 1939 aan bij dispuut GEMMA, mede opgericht door Hannie

Schaft. Zowel Hannie als Elise zijn al snel na het uitbreken van de oorlog actief binnen het verzet. De Bussumse brengt onder andere joodse kinderen naar onderduikadressen en zorgt voor valse persoonsbewijzen en voedselbonnen. In haar ouderlijk huis aan de Koningin Emmastraat verbergt haar moeder twee joodse onderduikers; de studente Sophia Elzas en textielinkoper Mozes Cohen, beiden uit Amsterdam. Op 18 april 1944 worden de twee onderduikers en Elise door de Duitsers uit het huis gehaald, mogelijk als gevolg van verraad. Sophia komt



Elise Dammers, dispuutgenoot van Hannie Schaft, verborg joden en moest dat met de dood bekopen in Ravensbrück

uiteindelijk in Auschwitz om het leven, Mozes in Dachau.

Elise wordt waarschijnlijk eerst gevangengezet in het Oranjehotel in Scheveningen, voordat ze naar kamp Vught wordt gebracht. De brief die ze vanuit daar naar predikant Heering stuurt, komt pas een jaar later bij hem aan.

Ontsnappingsroute

Vanuit Vught gaat Elise naar een gevangenis in de buurt van Hamburg waar ze medegevangenen zou hebben geholpen bij het opzetten van een ontsnappingsroute. Ze wordt betrap en in september naar concentratiekamp Ravensbrück gedeporteerd. In januari 1945, nog geen 24 jaar oud, overlijdt ze. Volgens de officiële rapporten aan tyfus, maar in een interview met Trouw in 1997 zegt predikant Heering: 'Een van mijn liefste catechisanten die joden in huis had, is in Ravensbrück doodgeknuppeld'. Vermoedelijk heeft hij het dan over Elise.