

BUSSUM — Op 16 april aanstaande zal 's middags om drie uur dominee J. Mansvelt in de Verlosserkerk intrede doen als wijkpredikant van de Hervormde gemeente te Bussum. De vacature, die ontstaan is door het vertrek van dominee Tammeling, is hiermede dan vervuld.

Dominee Mansvelt studeerde theologie in Utrecht, stond als predikant in Giessen-Oudekerk (1961/66), in Woudsend (1966-1971) en in Zwijndrecht (1971-1978). Het echtpaar Mansvelt heeft een zoon van tien jaar en komt te wonen in de geheel verbouwde pastorie aan de Koekeklaan.

Met de komst van dominee Mansvelt is het hervormde predikantenkorps weer geheel compleet. Daar ook dominee De Haart, die door een auto-ongeluk vele maanden zijn werk niet kon doen, thans weer is hersteld, kan het hervormde kerkelijk leven — dat in de laatste anderhalf jaar, althans voorzover het de werkzaamheden van de predikanten betreft — slechts op beperkte schaal kon worden gaande gehouden, weer ten volle functioneren.



J. Mansvelt

1978-32

Op zondagmiddag 16 april vindt de plechtigheid plaats. Aan het einde van de dienst is er in de hal van het Trefpunt gelegenheid om de nieuwe predikant te begroeten.

Verlosserkerk krijgt een nieuwe predikant

Ds. J. Mansvelt deed intrede

BUSSUM — Zondagmiddag is er in de Verlosserkerk een dienst geweest, waarin de bevestiging en intrede hebben plaatsgevonden van ds. J. Mansvelt (45), waarmee het hervormde predikantenkorps van Bussum weer compleet is. Ds. Mansvelt volgde in wijkgemeente 1 ds. Tammeling op, die al veel eerder vertrok.

Een delegatie uit Zwijndrecht, waar ds. Mansvelt sinds 1971 predikant is geweest, woonde de dienst in Bussum bij. De Verlosserkerk was bomvol. De bevestiging gebeurde door ds. W. G. Gijzel. In zijn intredeprediking schonk ds. Mansvelt aandacht aan het thema „Hoop doet leven”, hetgeen hij van diverse kanten benaderde, ook het facet van de humor. Tot slot spraken nog ds. G. E. Zevenbergen, namens Hervormd Bussum, de heer J. G. Geertsema namens het college van kerkvoogden en ds. M. Ravenhorst namens de ringpredikanten en classis. Na afloop van de dienst was iedereen in de gelegenheid ds. Mansvelt, zijn vrouw en zoon Jaap een hand te geven.