

In April j.1. mochten wij een brief ontvangen, die via mw. E. Witteween bij ons binnenkwam. De brief werd ons gestuurd door de Hr. G. J. van der Linden, een oud inwoner van Bussum. Deze brief geeft ons een verhelderend beeld over Bussum van toen.

Wederle Heer.

Ik ben bijna Tachtig jaar, en geboren in Bussum. Dat was voor op de Laarderweg, vijftig meter van bakker Rigter.

Dat noemde men "Turkijen", later kwam daar Gorel en Kuilenburg.

Wist U, dat in even Honderd meter, vijf boerderijen waren?

Het Oosterpad was aan één zijde bewoond, de rest was weiland voor Jaap Mousie, bij ons de weduwe Andriesen, tegen over ons Alders, links daarvan Krijnen, Jan Pot, tegen het Broederhuis was er ook een, maar die was gauw weg, voor winkels.

Tegen over mijn school, was Hom de wagenmaker, rechts het St. Vitusgebouw, Brouwer de slager, Fekker de beer, van Eiden de groenteman en op de hoek een kruidenier.

Dan stond je op de Brink, daar was een reclamebord van de Gemeente, het mooie Fontijn en daar stond zomers altijd de Muziektent en Brouwer met ijs. Wij kwamen daar veel in de tuin van de Rozenboom was altijd muziek, daar zong Bob Scholten door zo'n megafoon. Zijn laatste lied kan ik woord voor woord. Later was hij bij de AVRO.

Naast de Rozenboom was Buwalda de stalhouderij, daarnaast Mariënborg, tegen over fam. Vroom (van Vroom en Dreesman) Dreesman woonde Brinklaan hoek Gooibergstraat. Daarover de fam. Volkers van de baggermaatschappij uit Sliedrecht, en zijn moeder woonde in de Eslaanhoek Vlietlaan.

Gaan we terug naar het oudste Raadhuis, naar Slaap de drogist en het mooie Raadhuis. Zij hebben toen gekken losgelaten om dat af te breken.

Nu mijn wandeltocht, van het Turkijen naar de Kapelstraat langs Fere de Kort schoenwinkel. Twee huizen, een van Gap de Kort de baas van de steenfabriek en daarnaast Kaarsgaren onze huisbaas, Lankreder de schilder naast een slager, daar tegenover Klück de smid, kapper Post. Naar de Kerkstraat, de ene kant Huissteden de tabakswinkel "de Koperen cent, in Irene heb ik veel lichtbeelden, langs de kolenboer naar Keetje de Beer. Daar moest ik voor mijn moeder altijd een half knotje sajete halen. Toen kwam de slechtigheid in mij op. Ik had een halve cent zo ingepakt met zilverpapier dat hij op een dubbeltje leek. Daarmee naar Anneke in de Landstraat.

Ik zeg, mag ik vijf cent snoep, toen zegde zij: heb jij zoveel geld van jou moeder gehad. Ik zeg ja, maar ik moet vijf cent aan mijn moeder geven, maar ik ben vandaag jarig. Toen kreeg ik nog een zuurbal van haar. Ik de winkel uit en liep gauw door den Bajenrokken-buurt, langs de Potlepel de steeg in, die noemden ze "de acht zaligheden. Daar was altijd ruzie.

Langs Reeskamp, het gebouwtje van de socialen dienst naar de Veerkamp en de Haven. Daar was een Havenmeester, daarnaar kijken was het waard, want hij had een pracht van een baard.

Langs de beurtschippers de Ouden en Bremken over de Veerbrug naar de Bleekershoek, bij de Been en Dieben was het altijd druk. Over de Brediusweg naar wasserij van Ruier, Cor voetbalde in A.W.W. Door het plantsoen naar het Mouwtje, daar zaten al die ouden mensen uit de Godelindenstichting, het zijn allemaal oudjes. Door den Bolsenwiek naar werk IV. Daar speelden wij stiekum met plezier. Naar de St. Janslaan, daar stond de molen van Bakker. Ik weet alleen dat hij peper maalde, naar Langelaar. Op zijn weiland is eerst de voetbalclub B.F.C. begonnen, later kwam Jaap Rosmalen met zijn speeltuin. Dan naar Dankmeier met zijn mooie boomgaard, ik ging daar altijd wat appels stelen.

Door de Eng langs boerderij van Griffioen, met op het dak de woorden: veel geschreeuw maar weinig wol.

Zo weer naar de Laanderweg naar huis. Eten luste ik niet, want mijn buik zat nog vol van de appels.

Opm. Heb niet te veel kritiek op mijn schrijven, want ik ben bijna Tachtig jaar.

Mijn naam.

G. J. van der Linden, verzorgingshuis "de Egenlantier" in Hilversum. Hoe kan dat?

Ik was in het leger in 1938 toen ik een brief kreeg waarin stond: Ga niet naar Bussum, ik woon in Hilversum bij haar moeder. Zo is het gebleven. Ik heb zowat Veertig jaar daar op de markt gestaan met bloemen en planten. Mijn zoon werkt nu zo'n 14-jaar bij de Zandzee en heeft wat boekjes mee genomen van de Historische Kring Bussum.

Daar heb ik werkelijk van genoten. Fam. Welling, een zat er bij mij in de klas, en mijn vriend Henk Wingelaar die heb ik jaren gekend, ook zijn vrouw Door.

Als je nu nog zou zeggen: de groeten van Gijs van de Bleemenveiling in Hilversum, dan maakt U hem heel gelukkig.

Bij de firma Los, heb ik acht-jaar gewerkt onder Breier. velen groeten van Gijs.

WEDIE HIER

IK BEN BIJNA TACHTIG JAAR, EN GEBOREN IN BUSSUM
DAT WAS VOOR GILDELAARDENLOEF, VIJFTIG METIER VAN BAKKER RIGTER
DAT NOEMDEN MENTURKIEN, LATER KWAM DAAR GOREL EN KULLENBURG
WIST U, DAT IN EVEN HONDERD METIER, ~~VIEF~~ BOEDERIJEN WAREN.
HET GOSTERZAD, WAS AAN EEN ZIJDEN BIELOOND, DEREST WAS WIELAND
VOOR JAAR MOUSTE, BIS GINS DIE WEDUWE ANDRIESSEN OUIERONS
ALDIERS, LINGS DAARVAN KRIJNEN, JAN POT, TEGEN HET BROEDERHUIS
WAS KROOKEEN, MAARDIE WAS GALLU WEG, VOOR WIJKELS.
TENEN OUIER MIJNSCHOOL, WAS HONN DIE LUGIEN IMAKER
RECHTS HET STUITUS GEBOLW, BROUWER DIE SLAGER, FOKKER DIE BOER
VAN EIDEN DE GRUENTEN MAN EN OJDE HOEKIEN KRUIDENIER
DAN STOND JIE OJDE BRINK, NAAR WAS IEN RECLAMIE N BARO
VAN DIE GEMEENTEN, HET MOOIE FONTIJN IEN DAAR STOND
ZOMIERS ALTIJD DIE MIJZIEKTENT EN KROLLIWER MIET US.
WIJ KWAM IEN DAAR VEEL, IN DIETLIJN VAN DIE ROZEN BOOMI
WAS ALTIJD MIJZIEK, DAAR ZONG BUIJSCHOLT IEN DOOR ZOO
MIE GAFON, ZIJN LAATSTEN LIED, KAN IK WAARD VOOR WOORD
LATIER WAS HET BIJ DIE ALRO, NAABT DIE ROZEN BOOMI WAS BUIWALDA
DIE STALHOUWERIJ DAAR NAABT MARIA BURL, TEGEN OUIER
FAM UROINI, VAN UROOM IEN DRIESMIAN, DIE WOONDIEN
BRINK LAAN HOEK LOU BIERG STRAAT, DAAR OUIER DIE FAM
VOLKERS VAN DE BAGLIEM IAT SCHARJ LUTSLIEDRECTEN ZIJN
MOEDER WOONDIEN IN DIE ESLIEN HOEK ULIELHAN WIEERTIERLLI
NAAR HET OUDSTEN RAADHUIS, NAAR SLAAR DIE DROGIST
EN HET MOOIE RAADHUIS. ZIJ HIE BIENTIEN GELIEN LOS GELATEN
OM DAT AFTE BREKIEN