

# „De Rozenboom” centrum van societeitsleven



## DE HERBERG UIT DE DAGEN VAN JAAP MAJOOR

*De Kegelclub „Burgerlust” bestaat 25 jaar*

### HERINNERINGEN VAN EEN KEGELAAR

IN het oude Bussum van nu zestig jaar geleden, was „De Rozenboom” aan den Brink het centrum van vertier en gezelligheid. De befaamde herberg van Jaap Majoor, die half in prachtig linden-hout verscholen lag, zag er primitief uit. Het groote rieten dak deed eerder denken aan een boerderij dan aan een herberg. Maar het ging er in die dagen allerminst ouderwetsch toe.

Het gezonde, goedronde gelaat van den welgedanen kastelein, een man die zoo omstreeks 1878 al een reeks van jaren zijn zilveren kruin droeg, was haast op zichzelf een uitnoodiging om binnen te komen of in een van de tentjes bij het huis het dorpsgezicht gade te slaan. Een paar jaar geleden was vrouw Majoor gestorven, en daarmee, zoo beweerde men, de eenige vrouw in het heele Gooiland, die de echte Gooische

pannekoeken wist te bakken. Ze waren letterlijk doorzichtig van lichteheid. In een ouden wandelgids van 1875 lezen wij: „al mag dit uiterlijk geen hotel van den eersten rang zijn, men heeft het bij den ouden Majoor, op zijn Bussums gezegd: „bovenst best”. Die er des mid-

Uit het Bussumsche societeitsleven van de negentiger jaren. Van links naar rechts de heeren: J. G. van Ingen, D. Watzel, O. P. N. Blom, arch. C. J. Kruisweg, A. G. Heineken Dzn. en W. Stap

dags eten wil, vleesch, aardappelen, groenten en pannenkoeken, betaalt er f 1.50 à f 1.75. Ontbijt: brood, eieren, kaas en vleesch voor 70 cent per persoon”.

Zondagsmiddags kwamen hier, in het centrum van het dorp, de dorpsbewoners, de erfgoeiers en hun vrienden bijeen en kaatsten dat het een lust was. En eens per week troffen hier de leden van de sociëteit „Onder Ons” elkaar.

Van deze sociëteit, die haar ontstaan gevonden had in 1875 in hotel „Nieuw Bussum”, hebben wij reeds eerder uitvoerig verteld. Reeds kort na haar oprichting, dat was in October 1878, heerschte er in de sociëteit ontevredenheid over den kastelein van „Nieuw Bussum”, den heer Horstink, „die zooals de notulen van de vereeniging zeggen vroeger alles deed om het den leden aangenaam te maken, maar nu minder geschikt is, zoodat leden zich willen afscheiden en naar een ander lokaal uitzien.” In Februari 1879 was er weer ontevredenheid. De kegelbaan was slecht en er dreigde een scheuring.

Toen echter in April 1883 de sociëteit „De Gezelligheid” werd opgericht en haar centrum vond in een nieuw lokaal van „De Rozenboom”, keek „Onder Ons” met jaloersche blikken naar de nieuwe vereeniging. Men ging eens met elkaar praten en het einde was, dat beide sociëteits-



nieuwe vereeniging onder den naam „Onder Ons” in „De Rozenboom” haar domicilie koos. Sedert dien tijd is „Onder Ons” in den herberg van Majoor gebleven. De heer A. G. Heineken Dzn. werd voorzitter en dank zij zijn streven kreeg „De Rozenboom” een overdekte kegelbaan die er nóg is - nagenoeg onveranderd.

„Onder Ons” bleef jarenlang de gelegenheid waar oude Bussummers en forensen elkaar ontmoetten en een plaatje uit dien tijd moge den indruk geven van de gezelligheid, die er steeds heerschte.

\* \* \*

De oude kegelbaan! Ze zou heel wat kunnen vertellen van genoeglijke avonden die kegelaars daar hebben doorgebracht. Clubs kwamen en verdwenen weer. Maar één club is blijven bestaan en zal in de volgende maand zelfs haar zilveren jubileum vieren. Dat is de kegelclub „Burgerlust”, een groep van k. middenstanders, die nog steeds iedere week bij elkaar komen om den bal te laten rollen en de houten om te gooien. De ziel van de club is de heer Konijn, de man die met de heeren J. Kort en C. Th. Gemmet de eenig overgeblevenen zijn uit de dagen van oprichting: October 1912.

In een verloren kwartiertje heeft de heer Konijn, die nu al 23 jaar voorzitter is, ons verteld van het lief en leed der club. In het najaar van 1912 wilde pastoor Meulentans een esperanto-club oprichten onder de jongeren en daartoe kwamen verschillende middenstanders bijeen, die echter geen van allen tot de piep-jongeren gerekend mochten worden. Het was toen Jaap Majoor die voorstelde, inplaats van een esperanto-club een kegelclub op te richten en zo ontstond „Burgerlust”.

„Wij betaalden in die dagen f 2.— baanhuur per avond en dachten aanvankelijk dat in dien prijs consumptie en sigaren waren inbegrepen!” zo vertelde ons de heer Konijn. „Wij hebben altijd gezellig gekegeld, vormden een leuk stelletje waarin saamhoorigheid en goede vriendschap den boventoon voerden. Met den bond hebben wij ons nooit erg veel ingelaten en als wij op concours gingen een enkelen keer, kwamen wij met de kous op den kop thuis. Toch hadden wij geen slechte kegelaars. Wij speelden nooit om geld, alleen maar om een potje, dat eens per jaar gedeeld wordt: het eene deel voor een dagje samen uit, het andere deel voor aankoop van prijzen.”

„Herinnert u zich nog aardige momenten uit het clubleven?” vroegen wij.

„O ja, wij hebben veel leuke herinneringen. In 1917 was het geloof ik dat de toenmalige secretaris den naam van onze club „Burgerlust” wel heel erg „burgerlijk” vond. Hij moest bij B. en W. een aanvraag indienen om tot 12 uur in de kegelbaan het gaslicht te mogen branden. Dat was in den mobilisatietijd. En omdat hij „Burgerlust” zoo burgerlijk vond, schreef hij maar dat de club „Alle negen” heette. Dat vond hij een veel mooieren naam!

„In 1924 hebben wij een groot tweedaagsch concours gehouden ten bate van de t.b.c.-bestrijding en in die twee dagen brachten wij voor het goede doel duizend gulden bijeen!”

En dan vertelt de heer Konijn ons van steeds trouwe opkomst, altijd goeden clubgeest, een warm meelevende leden onderling met elkaars wel en wee bij geboorte of ziekte. De kraamvrouw werd nooit vergeten en de gelukkige vader gaf steeds met vreugde z'n rondje op den avond van de kegelclub.

Zoo bestaat „Burgerlust” nu alweer een kwarteeuw en onder de vijf kegelclubs die op de oude baan in „De Rozenboom” wekelijks de ballen langs het hout laten neemt zij een eervolle plaats in.