



MARKANTE BUSSUMER

Ben Boodt, apotheker in Bussum

Met het overlijden op 21 januari jl. van Benjamin (Ben) Boodt is een bekende Bussumer heengegaan. Ben Boodt (1935-2022) is gedurende vele jaren (van 1964 tot 1994) het gezicht geweest van Apotheek Schermer aan de Brinklaan. De naam Schermer is sinds 1 maart 1906 verbonden aan de apotheek. Op die datum maakten de erven van apotheker J.A. Ledel bekend, dat de apotheek van wijlen hun vader overging in handen van Johannes Ignatius Wilhelmus Schermer.

Schermer

Vanaf 1906 was Schermer dus de apotheker van Bussum. Voordat hij naar Bussum kwam was hij al eigenaar van apotheken in Culemborg en in Utrecht. En hij trouwde ook nog eens met een apothekersdochter, Henriëtte Overwijn. Het echtpaar kreeg drie kinderen: Petronella (Nel), Agatha (Aat) en Johannes. De apotheek was één van de eerste in Bussum die een telefoonaansluiting kreeg. Het lage nummer 7 getuigt daarvan. Veel geneesmiddelen werden in

die tijd door de apotheker zelf bereid. Daarvoor waren er in de apotheek vele bruine glazen potten en flessen met grondstoffen en witte stenen potten, waarin de bereide zalven werden bewaard.

Nel Schermer

De apotheker was van 's morgens acht uur tot 's avonds tien uur beschikbaar. Dochter Nel werkte als apothekersassistente mee. Bovendien was er een inwonend assistente aanwezig omdat de apotheek 24 uur per dag bereikbaar diende te zijn. Johannes Schermer overleed in 1946. Zijn dochter Nel, die hem al vanaf 1922 assisteerde, nam de apotheek over en breidde die ook uit. In 1950 had ze al vijf apothekersassistentes en één apotheker in dienst. De apotheek leverde ook homeopathische middelen omdat één van de artsen dat vaak voorschreef. Toen deze arts ophield liep de verkoop van deze middelen sterk terug.

Ben Boodt

In 1964 werd apotheker Boodt de nieuwe eigenaar. Ook zijn vrouw, Helga Boodt-Herrmann, was apotheker, maar haar Duitse diploma's werden hier niet erkend. Boodt ging boven de apotheek wonen. Het gezin kreeg 4 kinderen. Boodt moest de spits van het torentje dat op het pand stond, op last van de brandweer weghalen. Het was bouwvallig en instabiel geworden.

Jaren zestig

Het echtpaar heeft de apotheekwereld in hun beroepsleven sterk zien veranderen. Wie kent nog een mortier en stamper als belangrijk gereedschap voor de apotheker? Fabrieksmatig gemaakte geneesmiddelen waren nog niet algemeen. Een flink aantal medicijnen

werd aanvankelijk nog altijd conform het recept van de arts voor de cliënt in de apotheek klaargemaakt. Ook maakte de Schermer-apotheek enige jaren voor het Majellaziekenhuis de 'receptuur-geneesmiddelen' klaar.

Gaandeweg werd de zuiverheid van de geneesmiddelen enorm vergroot. De bijwerkingen van medicijnen kunnen hierdoor beperkt worden. Verder kwamen er steeds meer artsen die homeopathische en antroposofische middelen voorschreven. Deze middelen worden vaak met, maar ook zonder recept, verkocht. Mensen werden ook veel mondiger. Een gevolg daarvan was dat veel geneesmiddelen zonder recept verkrijgbaar werden. De zelfmedicatie nam toe.

Kruiden

De kruidenafdeling maakt sinds 1982 deel uit van de apotheek. In dat jaar nam Boodt een deel van de kruiden over toen Kruidenhuis Slaap zijn winkel op Brinklaan 100 sloot. Mevrouw Boodt kon nu, ondanks de ernstige ziekte waar ze aan leed, haar passie voor alternatieve middelen, die ze met haar

Met Boodt is een markante Bussumer heengegaan

man deelde, in praktijk brengen. Boodt liet nr 110 grondig verbouwen en vestigde daar de apotheek; de kruidenafdeling kwam op nr 108. Mevrouw Boodt overleed in 1984 op de betrekkelijk jonge leeftijd van 51 jaar. Vlak daarvoor werden nog tot haar blijdschap haar Duitse diploma's eindelijk erkend, maar helaas was dat te laat.

Martine Lobenstein

Inmiddels was er een tweede apotheker gekomen, mevrouw Martine Lobenstein, die in 1994 de



■ Ben in Kruidenhuis Boodt in 1987.



■ Herenstraat 65.

apothek overnam. Er waren toen al 13 part-time medewerkers. Bij het 100-jarig bestaan in 1987 gaf Boodt een boekje uit over de historie van de apotheek en was er een receptie in theater 't Spant. In het tijdperk Lobenstein werd ook het gebruik van de computer belangrijk in de apotheek.

Boodt als pensionado

Boodt kocht in 1994 het huis Herenstraat 65; het huis met het geveel aan de gevel. Het huis is ont-

worpen door architect H. Everts (zoon van de gemeente-architect van Bussum) en is in 1906/1907 gebouwd in opdracht van Cornelis van de Koppel die ernaast een slagerij had. Van de Koppel overleed in 1976. Na het overlijden van zijn vrouw in 1993, kocht Boodt het pand. Na zijn terugtrekken als apotheker had Boodt nog enige jaren het 'Goois Kruidenhuis Boodt' op de Brinklaan 100, omdat zijn hart bij het toepassen van natuurgeneesmiddelen lag. Ook in de jaren nadien bleef hij grote interesse houden in homeopathie en fytotherapie (werking en werkzaamheid van natuurproducten) en in ontwikkelingen in de apotheekwereld.

Boodt heeft vele verre reizen gemaakt en was actief met wandelen, fietsen en steppen. Hij maakte gemakkelijk contact met anderen. Een opvallende eigenschap van hem was zijn spontane/impulsieve directheid. Tijdens lezingen en kerkdiensten kon hij plotseling opstaan en een vraag stellen of een opmerking maken, zonder overigens de spreker in verlegenheid te brengen. Met zijn overlijden is een markante Bussumer heengegaan.

Bronnen:

Publicatie Apotheek Schermer 1887-1987. Zijn kinderen verstrekten informatie en afbeeldingen.

Klaas Oosterom



■ Boodt in 2016.

UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET GEMEENTEARCHIEF

www.gooienvchthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



Boekenweek: het boekenvak in de etalage

Het is weer boekenweek! Hier zien we de Bussumse boekhandel Los met een speciale etalage, vlak voor de verbouwing in 1967. Geen boekenweek, maar verbouwingsuitverkoop ('uit interessante voorraad'). Boekhandel en gevel werden dat jaar geheel gemoderniseerd. De sierlijke balk met de naam van de winkel en het uithangbord verdwenen.

FOTO EN TEKST: GEMEENTEARCHIEF GOOISE MEREN



■ Brinklaan 108 en 110 vóór 1964.