



BUSSUMS HISTORISCH TIJDSCHRIFT BESPREEKT DE BRINKLAAN VAN VROEGER

## De Brinklaan als Memory Lane

De Brinklaan is de oudste straat van Bussum, en ook de langste – althans vandaag de dag. Wat wij nu de Brinklaan noemen heeft in het verleden verschillende benamingen gehad. De buurtschap Bussum bestond aanvankelijk uit niet meer dan enkele tientallen boerderijen, gegroepeerd rond de Brink.

### Namen

De weg die de Bussumers moesten nemen om de kerk in Naarden te bereiken, heette vanaf de dorpsgrens (waar nu de Mariakerk staat) heel toepasselijk de Kerkweg. Het eerste stukje, tussen de Brink en dorpsgrens werd gewoon Dorpsweg genoemd. De andere kant op, vanaf de Brink in de richting van Hilversum, werd de Voorweg genoemd.

De naam Brink komen we overigens pas vanaf 1824 op kaarten tegen; de naam Brinklaan werd officieel ingevoerd in 1883. Om het nog wat ingewikkelder te maken: voor 1883 werd een deel van de huidige Mariastraat Brinklaan genoemd. Aan de Naardense kant is

de voormalige Kerkweg herdoopt in Thierensweg en Lambertus Hortensiuslaan, vernoemd naar twee vooraanstaande Naardense magistraten.

### Collectie Runhaar

De Brinklaan is het hoofdonderwerp van de aflevering van Bussums Historisch Tijdschrift, die komende week in de Bussumse boekhandels ligt. De aanleiding voor de keuze voor dit 'thema' is de schenking van een grote collectie oude prentbriefkaarten door René Runhaar, vorig jaar zomer. Deze kaarten zijn alfabetisch geordend op straat en daardoor stuiten we al snel op de Brinklaan. We realiseerden ons dat de geschiedenis van die straat exemplarisch is voor de geschiedenis van Bussum, dat de Brinklaan – met andere woorden – een soort historische slagader van onze gemeente is. Iedereen in Bussum kwam en komt nog steeds als vanzelf op de Brinklaan terecht en een groot deel van het openbare leven in Bussum heeft zich langs deze weg afgespeeld.



Eigenaar J. Majoor voor zijn bedrijf in 1925.



Villa Gooilust in 1905 (op de plek van de huidige Scapino).

die onlangs is overleden. We lezen over de jonge Bussumse componist Dick Kattenburg, die in 1944 in Auschwitz is omgekomen of vermoord. En we volgen de gebeurtenissen rond de vrijwel vergeten april-mei-staking van 1943.

Bussum Historisch Tijdschrift is voor € 7,50 te koop in de Bussumse boekhandels. Wilt u niet iedere keer voor BHT naar de boekhandel, wordt dan voor € 15 per jaar lid van de Historische Kring Bussum.

Nol Verhagen



Het viaduct aan het einde van de Brinklaan, kort na de in gebruikname.

### UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET STREEKARCHIEF

www.gooienvechthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



### Avonturiers in de Muidense haven

Onlangs verscheen het allerlaatste avontuur van Kapitein Rob. In 1955, in een eerder avontuur, legt Kapitein Rob zijn schip aan in Muiden, gaat de strijd aan met monstrueuze brilvissen en redt op Pampus een geleerde professor. In dat jaar legden ook deze avontuurlijke broers aan in Muiden. Voormalige Bussumers Henny en Tonny Tromm maken hun zeilschip klaar voor de reis naar Mallorca, op zoek naar zilver van gezonken Spaanse galjoens.

FOTO: JACQUES STEVENS (GOOIENVECHTHISTORISCH.NL)

### Van noord naar zuid

Wij nemen u in dit nummer mee op een wandeling van noord naar zuid langs de Brinklaan, aan de hand van oude prentbriefkaarten. In korte artikelen, soms met behulp van recentere foto's, worden de veranderingen in beeld gebracht die zich in de loop van de tijd op onze route hebben voorgedaan. We beginnen met Wasch- en Strijkinrichting De Voorzorg, langs de Bussummervaart, nu gereduceerd tot een parkeerterreintje. We passeren villa Jacomina, schuin tegenover Archibald en korenmolen De Eendracht op de hoek van de Es-laan. We doen café Delta aan, nu McDonald's, maar ooit het stamcafé van BFC'ers, en café Nassau, nu de Etos. We treuren nog even over het oude Raadhuis (nu de Nieuwe Brink) en villa Gooilust (nu Scapino). We eindigen bij het viaduct over het spoor uit 1927. En dat is nog maar een greep: de Brinklaan wordt in deze aflevering van Bussums Historisch Tijdschrift een ware memory lane.

### Overige onderwerpen

Daarnaast herdenken we Auschwitz-overlevende Ernst Verduin,



Villa Jacomina op de hoek van de Brinklaan en de Generaal de la Reyiaan. FOTO GEMEENTEARCHIEF GOOISE MEREN



Café Delta in 1905.