

WAT BEGON ALS EEN GEINTJE WERD EEN ZEER GELIEFD DRANKJE

De geschiedenis van Muier Schipperbitter

Het begon als een grap. Jan Geesink, een van de eigenaars van Eetcafé Floris V, maakte tijdens zijn vakantie op Texel kennis met het plaatselijk bekende drankje 't Juttertje, een kruidenbitter. Dat bracht hem op het idee om te proberen ook in Muiden een plaatselijke kruidenbitter aan de man te brengen. Het zou opgedragen kunnen worden aan de Muider Bruine schippersvloot'. "Wie durft?" vroeg hij aan mede-eigenaar van Floris V Piet Jan Oosthoek, Alma Boersma van Café Ome Ko, Herman Gieling van drankgroothandel Gieling en Frans van Hulsbeek. Ze durfden allemaal en samen richtten zij in 1984 de *Muier Schipperbitter Maatschappij* op.

De Kuyper

Via een omweg belandden de ondernemers bij firma De Kuyper in Schiedam, die nog wel een drankje had staan. Er werden vier varianten gemaakt en met een groot evenement werden enkele Muier

Schippers uitgenodigd om bij Café Ome Ko de beste smaak voor de Muier Schipperbitter te kiezen. Zij waren het die het kruidenmengsel uitkozen dat de naam Muier Schipperbitter waardig was. Nu de fles nog. Het werd een blauwe kruik met een rode dop en met op de achterkant van het kruikje de afbeelding van een van de karakteristieke koppen van de Muider schippers van de Bruine Vloot.

Opvallende promotie

Copywriter Otto Holzhaus en art director Peter Boezewinkel bedachten een opvallende promotiecampagne. Deze heren, die een gedegen reputatie genoten in reclameland, overtraden daarmee alle marketingwetten. "Omdat dat een risico inhoudt voor de opdrachtgever namen we ook maar deel in de *Muier Schipperbitter Maatschappij*", vertelde Otto Holzhaus later. "We konden naar hartenlust experimenteren met een afwijkende marktbenadering, want we hoefden er niet van te leven".



■ De proeverij.



■ De olifant en de caravan.



■ Het Muier Schipperbitterschip.

UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET STREEKARCHIEF

www.gooienvchthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



Toen Muiden nog aan zee lag

Op 28 mei is het 110 jaar geleden dat (met het sluiten van het laatste gat) de Afsluitdijk werd gedicht. In Muiden herinnert de Grote Zeesluis aan de ligging aan de Zuiderzee. Op de foto (van vóór 1870) zien we een klapbrug met aan weerszijden kleine draaibruggen. De bruggen werden in 1870 (met oog op de komst van de Gooische Stoomtram) vervangen door de huidige, stalen draaibrug.

FOTO EN TEKST: STREEKARCHIEF GOOISE MEREN

Wie durft?

Het drankje werd gelanceerd tijdens de Muider Hardzeildagen onder het motto: "Wie durft?" "Weldadig, viriel, mannelijk", zo omschreef Otto Holzhaus de kruik. Al snel bleek dat iedereen het wel durfde te drinken. Niet alleen stoere binken, maar ook minder stoere types en vrouwen vonden het een heerlijk drankje. In datzelfde jaar 1984 bestond de Maxis 10 jaar en daar werd natuurlijk een feest van gemaakt.



■ Wie durft? in 1985-86.

Iemand hoorde dat er twee olifanten waren op het Maxisterrein en de Muier Schipperbitter Maatschappij vond het een lumineus idee om een olifant naar Muiden te transporteren. Het lukte en heel Muiden liep uit om dit te zien, want in Muiden zie je nou eenmaal niet elke dag een olifant.

Promotie-activiteiten

Een caravan werd in de kleuren van de Muider Schipperbitter geschilderd en in de omgeving rondgereden, ter promotie van de drank maar ook van de Bruine

Vloot van Muiden. Op een boot werd een vier meter hoge replica van een kruik Schipperbitter gemaakt en de boot werd M.S. Bitter gedoopt. Hij was tijdens zeilmanifestaties op en rond het IJsselmeer aanwezig en kreeg dan flink veel aandacht. Ook werd er een mooie poster vervaardigd waarop twee honden zijn gekleed in schipperstenuue en schaatstenuue.

Verkoop

In 1986 werden er 50.000 kruikjes verkocht en daarom werd er ook een literfles op de markt gebracht. Vlak voor het jaar 2000 stond de teller op 175.000 flessen per jaar. Helaas zijn tegenwoordig het mooie blauwe kruikje en de naam Muier verdwenen. Het is nu gewoon Schipperbitter in een fles. De smaak is gelukkig nog hetzelfde: in de eetcafés van Muiden is een heerlijke koffie met slagroom en Schipperbitter te koop: een 'Muier bakkie'. Proost!!

Bronnen:

Interview Herman Gieling; Ruurd Kluiver, Café Floris V; Goois weekblad; Muideninfo/OuweMuier.

Ayla Blum