



BUSSUMS BEDRIJF BESTOND MEER DAN HONDERD JAAR

Bakkerij Van Breemen, een zwanenzang

Bakkerij Van Breemen aan de Laarderweg in Bussum sloot op 14 mei 2022 na honderd jaar voorgoed haar deuren. Marc van Breemen, de laatste bakker uit een oud bakkersgeslacht, hield ermee op. Hieronder volgt de geschiedenis van deze bakkerij.

Twee keer Piet

Petrus Johannes (Piet) van Breemen (1881-1953) nam in 1921 bakkerij Volkerts aan de Laarderweg over. Piet had al sinds 1904 een bakkerij in Blaricum, maar wilde een grotere bakkerij waarin zijn drie zonen konden meewerken. Tien jaar later, in 1931, verhuisde hij met zijn gezin naar Hilversum, waar hij met twee van zijn zonen een nieuwe bakkerij opende aan de Gijsbrecht van Amstelstraat.

Zoon Piet (Petrus Johannes Jacobus, 1908-1984) zette het bedrijf in Bussum voort. Zijn vrouw Heleen stond dagelijks achter de toonbank. Uit het huwelijk van Piet

en Heleen werden zeven kinderen geboren, drie meisjes en vier jongens. Tijdens de oorlog hadden bakkers een relatief gunstige positie: ze oefenden een onmisbaar beroep uit, zodat ze niet voor dienst of tewerkstelling werden opgeroepen, en toen het brood op de bon kwam, hadden zij er geen bonnen voor nodig. Van Breemen nodigde daarom – toen het voedsel schaars werd – regelmatig buurkinderen uit om te komen eten.

Zoons

Na de oorlog bakte Van Breemen honderden broden per dag voor de Canadezen in de Kolonel Palmkazerne. Zijn zoons kwamen al op jonge leeftijd in het bedrijf: Co (Johannes Cornelis, 1938-2003), die zijn vader later zou opvolgen, werkte net als zijn jongere broers vanaf zijn 12de in de bakkerij. De jongens hielpen 's nachts met het bakken van brood. Cor leverde daarnaast altijd bestellingen met de bakfiets af. In 1961 kreeg Piet



■ De bakkerij in de jaren twintig: de eerste Piet van Breemen met zijn gezin en personeel.

hartklachten, waardoor hij moest stoppen met het bakken van brood.

Co

De broodbakkerij werd verkocht aan Coöperatie Helpt Elkander, die een bakkerij had aan de Heideblaas 35 in Bussum. De banketbakkerij kon gelukkig worden aangehouden. Co van Breemen trouwde in 1965 met Anneke Cornelissen

een groep van ongeveer twintig kinderen uit om op een dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur een kijkje te komen nemen in de bakkerij. Ze mochten daar zelf aan de slag om van deeg zelf vormgegeven broodjes te maken die direct werden gebakken. Al spoedig kwamen er ook klassen van andere

scholen. Er kwam zelfs een groepje leerlingen van het blindeninstituut aan de Amersfoortsestraatweg. Het werd al snel een traditie: gedurende veertien jaar kwamen er zo'n 25 groepen per jaar.

Marc

Zoon Marc (1967) trouwde in 1991 met Marjan Ernst en ging met haar naast de winkel wonen. In 1992 nam hij de bakkerij over. Marjan ging de winkel bestieren en hij trad in zijn vaders voetsporen. In de broodbakkerij waren drie bakkers aan de slag en in de banketbakkerij twee banketbakkers. Het aantal medewerkers in de winkel varieerde van drie tot zes, maar tijdens de feestdagen was er altijd extra personeel nodig. Als allroundbakker stelde Marc er eer in om alles zelf te maken: brood, banket, chocola en marsepein. Geen van Marcs kinderen wilde bakker worden. Het is dan ook geen sinecure om elke ochtend om kwart over drie te beginnen. Omdat het Marc steeds moeilijker viel goed personeel te krijgen, besloot hij om in 2022 te stoppen.

Bron:

Ida de Beer, Bakkerij Van Breemen, vier generaties vers in: Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 13, nr. 2 (september 1997)

Eric Bor



■ Piet, Heleen en hun dochter Bea in de winkel omstreeks 1958.

Geen sinecure om elke ochtend om kwart over drie te beginnen

en liet zich vervolgens inschrijven bij de Kamer van Koophandel in Hilversum. Nog datzelfde jaar lukte het hem weer met brood bakken te beginnen.

Op een ouderavond vroeg het hoofd van de school van zijn kinderen aan de ouders om iets over hun beroep te komen vertellen. Co had een ander idee: hij nodigde



■ Omstreeks 1948: de tweede Piet met zijn gezin en personeel.

UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET GEMEENTEARCHIEF

www.gooienvechthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



Wereldbloeddonordag

In 1956 brak in het communistische Hongarije een bloedige volksoverstand uit. Duizenden mensen raakten gewond. Er kwamen internationale hulpacties op gang en in Nederland riep het Rode Kruis in het hele land mensen op om bloedplasma te doneren. Bij de afdeling Naarden-Bussum konden inwoners zich aanmelden bij deze stand. Er meldden zich ca. 800 donoren en in de avonden werd bij de eerste 536 personen bloed afgenomen. Een recordaantal.



■ Bakker Marc leert de kinderen op de kinderafdeling van Tergooi hoe je marsepein maakt. (2019).



■ 1991: Co en Anneke en hun opvolgers Marc en Marjan.