



HAGENAAR EN AMSTERDAMMER KOCHTEN VANAF 1880 VEEL GROND

Henri Grivel en Jan Corver, investeerders in Bussum

Na de opening van station Naarden-Bussum in 1874 vestigden zich langzaam steeds meer rijke lieden uit vooral Amsterdam in Bussum. In eerste instantie waren de grote villa's die zij betrokken vooral bedoeld als zomerverblijf, maar sommige vestigden zich er direct blijvend.

Johannes Loman en Joseph Biegel waren de eersten die investeerden in het Spiegel. In 1876 richtte Loman de Bouwmaatschappij Nieuw Bussum op die koop- en huurvilla's ging bouwen. Henri François Grivel en Jan Corver, die beiden rijk geworden waren in Nederlands-Indië, gingen vanaf 1880 eveneens (soms samen) grond aankopen in Bussum. De Amsterdammer Grivel kocht in 1877 Villa Zorgvliet, gelegen aan de Meerweg tussen de (huidige) Graaf Florislaan en de (huidige) Prins Mauritslaan. Zijn tuin strekte zich uit tot aan de Boslaan. De Hagenaar Jan Corver had geen huis in Bussum.

Eikenhakhout

De advertenties voor de verkoop van eikenhakhout laten goed zien welke terreinen zij hadden aangekocht. Grivel verkocht het hout van twee percelen aan de Vaart van de molen aan het begin van de nieuwe Englaan tot de Esiaan, vijf aan de Meerweg, vijf aan de oostelijke rand van het dorp en zes aan de huidige Comeniuslaan. Corver had vooral geïnvesteerd in terreinen aan de Brinklaan, de Veerstraat, het Noordeinde (de huidige Zwarteweg), de Koningslaan, de Parklaan en de Boslaan.

Villa Gabriëlle

Grivel liet ook huizen bouwen, bijvoorbeeld in 1880 Villa Gabriëlle voor de rentenier A.B.P. Heijman uit Kralingen aan het begin van de Graaf Florislaan bij het huidige Lomanplein. Grivel zorgde er ook voor dat de weg van het station naar deze villa (via de Zwarteweg) verhard werd, opdat de koetsier Heijman met zijn rijtuig van en



Villa Johannesburg, Corverlaan 2; achter Villa Colette, Graaf Florislaan 6 en rechts de oprit naar Villa Gabriëlle aan de Graaf Florislaan 2.

naar het station kon rijden. Grivel trad meteen met het gemeentebestuur in overleg over het onderhoud van deze weg. Pas in 1886 nam de gemeente de (zorg voor de) weg over. De villa was van 1899 tot 1912 in bezit van A.W. Krasnapolsky, die in Amsterdam het naar hem vernoemde hotel liet bouwen. Hij noemde het huis Villa Anna. Het huis werd in 1966 gesloopt om plaats te maken voor een schoolgebouw, dat tegenwoor-

In 1898 stonden er in het gebied nog maar weinig villa's

dig de Emmaschool huisvest. Het koetshuis van de villa staat nog steeds iets verderop: het werd later villa De Driesprong bij de hoek met de Prins Mauritslaan.

Helenapark

Grivel liet ook de Meerweg en de Graaf Florislaan verharderen. In 1892 lukte het hem wel de door hem verharde wegen aan de gemeente te schenken, zodat die het onderhoud ervan op zich nam. Jan Corver liet negen lanen in Spiegel-Noord verharderen (waaronder de laan die naar hem vernoemd is) en schonk die in 1897 eveneens aan de gemeente. Het gedeelte van het Spiegel rond de Meerweg en de Graaf Florislaan werd om een onbekende reden het Helenapark genoemd. Jan

Corver liet er geen villa's bouwen, maar verkocht er wel grond aan mensen die villa's wilden laten bouwen.

Villa's

In 1898 stonden er in het gebied nog maar weinig villa's. Naast Villa Zorgvliet (inmiddels herdoopt tot villa Zomerlust) en Villa Gabriëlle waren dat villa Ruimzicht uit 1894 aan de Meerweg op de hoek van de Koningslaan, bewoond door Mr. J. Gerdenier, Villa Nova uit 1895 aan de Meerweg tegenover Zorgvliet, destijds met toegang vanaf de Graaf Florislaan, bewoond door J.C. Zimmerman; Villa Rondom Zon, Graaf Floris-



Villa Gabriëlle aan de Graaf Florislaan.



Villa Ruimzicht aan de Meerweg.



Villa Nova met een aanbouw uit 1901 als kostschool voor meisjes.

laan 19 (hoek Meerweg) in 1893 gebouwd voor W.E.J. Willink, Villa Johannesburg, Corverlaan 2, gebouwd in 1897 voor J.Th. Kloek, die terugkwam uit Zuid-Afrika, en Villa Colette, graaf Florislaan 6, in 1898 gebouwd voor H.C. Holsboer, eigenaar van een delicatessenzaak in Amsterdam.

Bronnen: De Gooi- en Eemlander van 1878 tot en met 1898, stadsarchief Rotterdam, het gemeentearchief en het archief van Historische Kring Bussum.

Eric Bor



Villa Zorgvliet aan de Meerweg heette inmiddels Villa Zomerlust (erachter Villa Landano uit 1900).

UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET GEMEENTEARCHIEF

www.gooienvchthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



Een bijzonder Naardens initiatief

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog emigreerden veel Nederlanders naar overzeese landen. Journalist Maurits Reckman (in Naarden woonachtig), wiens zoon naar Brazilië emigreerde, richtte de landelijke stichting 'Wij komen' op. Ouders (en kinderen) konden sparen voor de reis om bij hun kinderen in het buitenland op bezoek te gaan. Op de foto toont de heer Reckman (links) de archiefkast van het fonds.

FOTO: HISTORISCHE KRING BUSSUM