

HONDERDDERTIEN JAAR EEN EIGEN GODSHUIS

De gereformeerde kerk in Muiden

In 1886 verlieten 180.000 gelovigen de Nederlandse hervormde kerk. Ze noemden zich de 'dolerenden' (= klagers). Velen van hen wilden een kerk die zich aan de regels hield die in 1618 in de Synode van Dordrecht waren vastgelegd, hetgeen in de hervormde kerk volgens hen niet meer gebeurde. In verschillende plaatsen in Nederland ontstonden afgescheiden kerkgemeenten. Men noemde zich niet langer hervormd, maar gereformeerd.

Ook in Muiden werd een gereformeerde kerk gesticht. Er zijn bewijzen dat al in 1850 zowel in Muiden als in Naarden aan afscheiding werd gedacht. Waar er gekerkt werd is niet bekend, waarschijnlijk gingen de Muidenaren naar Weesp of Naarden.

Kerkelijke Kas

Omdat het aanvankelijk nog onzeker was of de Nederlandse regering het nieuwe kerkgenootschap zou erkennen, besloot men het onroerend goed in een aparte vereniging onder te brengen. Dit werd de Vereeniging de Kerkelijke Kas. Deze vereniging kocht "drie huizen en erf thans ingericht tot kerkgebouw met den inventaris, kadastraal bekend bij Gemeente Muiden Sectie B 99, 100 en 101 tezamen groot twee aren en drie en twintig centiaaren" en vestigde daar een hypotheek op. Dit werd het kerkje aan de Hellingstraat. Op 14 mei 1901 werd de Kerkelijke Kas opgeheven en kreeg de gereformeerde gemeente het kerkje in eigen beheer.



■ Dominee Douma legt de eerste steen voor de nieuwe kerk.

Dienaar des Woords

Er ontbrak niet alleen geld, maar ook een "eigen Dienaar des Woords". Deze kwam op 1 december 1907. Ds. H. Koffijberg was van 1907 tot 1919 predikant van Muiden en Muiderberg. Hij woonde aan de Eikenlaan in Muiderberg en fietste heen en weer tussen beide gemeenten. Wanneer hij op zondag moest preken nam hij de fiets, reed tot de Kloosterstraat, zette zijn hoed op en schreef waardig over de brug naar het kerkje in de Hellingstraat. Men was er toen namelijk zeer op te-

gen dat mensen reisden op zondag, ook per fiets.

Nieuw gebouw

Door gebrek aan onderhoud werd het kerkje dat sinds 1890 in gebruik was erg bouwvallig. Als het flink regende moesten de gemeentelieden met de paraplu op naar de preek luisteren, omdat het dak zo lekte. Op 24 maart 1924 verleende de gemeenteraad toestemming aan de kerk om aan de Weesperachterstraat een stuk grond te ko-

pen voor de bouw van een nieuwe kerk. Op 28 december 1927 werd het nieuwe en ruimere gereformeerde kerkgebouw aan de Singelstraat in gebruik genomen.

Vanaf 1990 praatten de hervormden en gereformeerden over een samengaan: Samen op Weg naar een Protestantse Kerk Nederland. Toevallig moest de Grote of Hervormde Kerk gerestaureerd worden, doordat de bonte knaagkever

in de balken was aangetroffen. Men vond een oplossing. Op 14 oktober 1994 werd de laatste kerkdienst gehouden in de Grote Kerk en vanaf die datum kerkten de hervormden samen met de gereformeerden in de kerk aan de Singelstraat. Op 7 februari 1999 werd daar de laatste kerkdienst gehou-

■ Hellingstraat 51, het voormalige kerkje.



■ De kerk aan de Singelstraat.



■ Het kerkje aan de Hellingstraat getekend door Cor Schaap.



■ Het interieur van de kerk aan de Singelstraat.

den. Sinds de feestelijke kerkdienst op 12 februari 1999 gaan gereformeerden en hervormden gezamenlijk naar de Grote Kerk.

En de vorige kerken? Anno 2024 staat zowel de kerk in de Singelstraat als het kerkje in de Hellingstraat te koop als woning!

Bronnen:

E.J. Rozendaal: Tussen doleantie en federatie, over de geschiedenis van de Gereformeerde kerk in Muiden 1890-1990. Uig.1990.

De Grote kerk te Muiden, restauratie Grote Kerk, OMD 2005.