

*Eerste vrouwelijke predikante voor Lutherse kerk***„Gelukkig eerst een doopdienst”**

Van onze verslaggeefster
Bernice Breure

BUSSUM

Haar huis in Bussum-Zuid ruikt naar nieuwigheid. De weg door het dorp kent ze nog niet helemaal. En het is wel even zoeken naar de lichtschakelaars in het Witte Kerkje. Maar dat zijn bijzaken. Alida Groeneveld heeft in ieder geval haar preek voor de installatie af. „Een kwestie van inspiratie en transpiratie achter de computer.” Vanaf zondag is de dertigjarige theologe officieel de nieuwe predikante van de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Bussum.

Alida, de eerste vrouw op deze positie, heeft zich tot doel gesteld om de ongeveer zeventig jonge leden van de kerkgemeente meer te betrekken bij de diensten. Deze groep zit wel in de kerk maar voelt zich niet altijd aangesproken, denkt ze. „Jongeren vragen zich bijvoorbeeld af waarom alles in van die klassieke bewoordingen moet worden gezegd en wat die teksten nou precies voor hen betekenen.” 'Oudeballendiensten' moeten dus worden vermeden, vindt ze. „Maar dat lukt wel, wat dat



• Alida Groeneveld: „Ik vind het heel boeiend om een gemeente in al haar facetten te kennen.”

FOTO:TON KASTERMANS

PRS 0685

betreft heb ik mijn leeftijd mee."

Zelf ging Alida, opgegroeid in Delfzijl, ook niet elke zondag naar de kerk. Maar ze voelde zich er wel bij betrok-

ken. „Dat kwam voornamelijk doordat we zo'n leuke club van jongeren hadden”, vertelt ze. Na de middelbare school stortte ze zich op een

studie theologie. Maar „absoluut niet” met het idee om later achter de preekstoel te gaan staan. „Het ging me toen puur om de studie zelf.”

Dat veranderde tijdens haar verblijf in Zambia, waar Alida vijf jaar met haar man bij een oude zendingspost in de rimboe woonde. Hij werk-

te daar als arts, zij schreef daar onder meer een scriptie over de gereformeerde kerk van het Afrikaanse land. „Ik merkte dat ik het heel boei-

end vond om zo met mijn neus op een gemeente te zitten. Met mensen van jong tot oud leer je zo'n gemeenschap in al haar facetten kennen.” Terug in Nederland volgde Alida de kerkelijke opleiding in Amsterdam. Tijdens een proefpreek die ze vorig jaar hield, werd Alida opgemerkt door leden van de Bussumse kerk aan de Mecklenburglaan. „Deze meid moeten we hebben”, dachten ze toen”, vertelt ze nu trots in haar nieuwe huis.

Privacy

Door een tekort aan predikanten voor de Lutherse kerk had Alida haar toekomstige werkplek voor het uitkiezen. Bussum kwam haar onder meer het beste uit omdat haar man nog in Amsterdam werkt. Na lang denken kan ze wel iets bedenken waar ze tegenop ziet: dat ze eigenlijk zeven dagen per week werkt. „Je kan deze baan zo rustig en zo druk maken als je zelf wilt. Ik moet er wel voor oppassen dat ik een beetje privacy behoud.” Reikhalzend kijkt ze uit naar de eerste doop die ze binnenkort mag houden. „Daar ben ik echt heel blij mee. Met een wat verouderde gemeente als deze was er een grote kans geweest dat ik als eerste een rouwdienst moest leiden. Maar dat was gelukkig niet het geval.”