

Uit de Bussumse Historie

Houtstrooperij

September 1944

“De bevolking van ons dorp Bussum heeft onmiddellijk gereageerd op het stopzetten van het kolenvervoer en is met man en macht aan den gang gegaan om het nog resterend dennenbosch tusschen de zuidelijke Eng en de heide in brandhout om te zetten. Tot nu toe werd tegen deze houtstrooperij niet opgetreden. Gelukkig maar! Immers, een aanmerkelijk aantal inwoners kwam nog steeds niet in het bezit van de enkele

maanden geleden toegewezen vier eenheden brandstoffen voor verwarming. Nu het bovendien gaat nijpen met de gasvoorziening trachten de menschen zich door hout te stroopen van brandstoffen voor verwarming en kookdoeleinden te voorzien.

Naar verluid zullen alle wasscherijen worden stopgezet. Ze krijgen geen brandstoffen of elektrische energie meer toegewezen. Ook al ter besparing van elektriciteit

mogen geen melk en yoghurt in flesschen worden verkocht (pasteuriseeren). De banketbakkers zullen ook geen brandstof meer krijgen; ze kunnen dus wel met vakantie gaan. We hebben 2½ uur per etmaal gas voor kookdoeleinden, van half twaalf tot half één en van vijf tot half zeven; elektriciteit is gebracht op 30% van het gebruik in 1939. Licht branden op uren buiten de verduisteringstijd wordt gestraft met een geldboete en afsnijden van den stroom voor 14 dagen. Van de brandstoffen voor verwarming, die aan een deel der bevolking werd gedistribueerd, vier hectoliter, mag geen gebruik gemaakt worden en

De Collectie Vuisting in het Streekarchief te Naarden omvat zes notulenboeken met, in een prachtig handschrift, dagboekantekeningen over de periode 1940-1945 van de Bussumer Willem Vuisting (1878-1957). Hij beschrijft hierin lokale gebeurtenissen tegen de achtergrond van het algemene verloop van de Tweede Wereldoorlog.

moet gereserveerd blijven om des noods ten bate van het algemeen te worden aangewend. Het houtstroopen heeft hier enorme afmetingen aangenomen. Duurt dat nog een maanden voort op dezen voet, dan zal er van de bebossing niet veel overblijven”.

8 October 1944

“Jongstleden Donderdag greep de duitsche bezetting plotseling in tegen de houtstroopers. Er waren in een boschperceel op enkele honderden meters buiten het dorp een groot aantal menschen, mannen, vrouwen en kinderen aan het kap-

pen en zagen. Een boom was op een duitsche telefoondraad gevallen, dus “sabotage”.

Het geheele perceel werd plotseling afgezet en er werd in de lucht geschoten. Alle menschen moesten toen mee naar de v.d.Palmkazerne. Na een poosje mochten de vrouwen en kinderen weer naar huis, maar alle manlijke personen boven 15 jaar werden tot 's avonds 7 uur vastgehouden. Gisteren, Zondag, weer rijwielvordering. Drie personen, die bij sommatie niet dadelijk stil stonden en afstapten, werden beschoten en gewond. Toch maar fijne luiden, die duitschers”.



Afbeeldingen uit het stripboekje 'Dat wintertje '45', dat in voorjaar 1945 onder pseudoniem werd verspreid, maar gemaakt was door John Kennis uit Naarden.

Naschrift. De spoorwegstaking was bedoeld om Duitse troepenverplaatsingen tegen te gaan en zo de geallieerden bij Arnhem te helpen. Helaas heeft het de materiele situatie in West-Nederland verslechterd. Kolen, dé brandstof in die tijd, konden niet meer geleverd worden. Vandaar de kaalslag in het Gooi, waar bijna alle bomen omgezaagd werden en opgestookt.

Door KLAAS OOSTEROM UIT DE COLLECTIE VUISTING OVERGENOMEN.

 **Historische Kring Bussum**

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl