



Historische Kring Bussum ... toen en nu

Februari 1906

De eerste advertenties van Amsterdammers die een zomerverblijf in Bussum zoeken verschijnen in de krant.

GEVRAAGD
voor de maanden JUNI en JULI voor klein gezin P. G. (Heer, Dame, 2 kl. kinderen met Dienstbode) een gemeubeld gedeelte van een

Villaatje

met gebruik van tuin en keuken.
Br. fr. met volledige opgaven onder lett. H. Z. 590 Alg. Adv. Bur. A. DE LA MAR Am. Amsterdam.

Advertentie uit februari 1906

Verzuiling

Men wil het liefst bij mensen met hetzelfde geloof huren (PG = protestantse geloofsovertuiging). Iedereen gaat bij voorkeur om met mensen met dezelfde kerkelijke achtergrond. Pas in de jaren '60 verdwijnt deze verdeling van de maatschappij in "zuilen", een verschijnsel dat "verzuiling" wordt genoemd.

"Import" bewoners

De aantrekkelijkheid van Het Gooi wordt nu ook in het Italiaans beschreven, door de heer J.H. Biegel te Bussum. Herman Biegel was een ondernemende man die zich in Bussum had gevestigd en hier wegen liet aanleggen en huizen liet bouwen.

De Kom van Biegel in Het Spiegel herinnert aan deze pionier onder de "import" bewoners.

Snoepkiosk

Een van de weinige industrieën die zich in Bussum vestigen is de emailleerfabriek "Langcat". De idealistische kolonie Walden van Frederik van Eeden ziet kennelijk een bron van inkomsten in het opkomend toerisme en begint een snoepkiosk.

Architect van betekenis

De architect K.P.C. de Bazel is van enorme betekenis voor Bussum geweest. Karel de Bazel was een landelijk bekend architect die zich zowel met het ontwerp van gebouwen bezighield als met de planning van hele wijken.

Het ontwerp van het Brediuskwartier is bijvoorbeeld van De Bazel. Een bankgebouw aan de Amsterdamse Vijzelstraat is zijn bekendste ontwerp.

Door de plotselinge dood van de architect op 28 november 1923 blijft een groot aantal plannen onvoltooid.

Dit is van grote invloed geweest op de verdere ontwikkeling van Bussum.

Een straat in de door K.P.C. de Bazel voor een woningbouwvereniging ontworpen wijk draagt zijn naam.

..... Hans Jonker

VERLOREN:

op Zaterdagavond 20 Januari, op de Brinklaan, Heerenstraat of Spiegelstraat te Bussum, een **ROLLETJE**, inhoudende een tekening en brief, geadresseerd aan den Architect K. DE BAZEL, Parklaan te Bussum. Terugbezorging verzocht tegen goede belooning.

Goilanda Pittoresca
(Città o campagna?)
van J. H. BIEGEL
Prijs f 1,—
Verkrijgbaar bij den Boekhandel
Firma R. LOS, Nassaulaan 23, alhier.

INRICHTINGEN
welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken.

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van BUSSUM brengen ter openbare kennis, dat het verzoek van de **N. V. Nederlandse Naamplaten en Kunstemailleerfabriek, v.b. KEIZER & Co.**, om op het perceel kadastraal bekeerd in Sectie A, No. 6028, haar fabriek te mogen oprichten, door hen is toegestaan.

Bussum, den 14 Februari 1906.
Burgemeester en Wethouders voorn.,
De Burgemeester,
R. v. SUCHELEN v. d. HAARE.
De Secretaris,
BRONSVELD.

Vereeniging Walden.
De Vereeniging Walden, heeft het plan opgevat aan den Nieuwen 's Gravelandschen weg een kiosk te bouwen voor den verkoop van fruit, limonade, sigaren en andere vernaperingen.

Goilanda pittoresca.
Wij lezen in het »Alg. Handelsblad: »Goilanda pittoresca«. Aldus is de titel van een aardig boekje in rooden omslag, dat de heer J. H. Biegel, te Bussum, in het licht heeft gegeven en dat het Gooi verhoert in de Italiaansche taal! In de inleiding lezen wij, dat de schrijver op zijn 68ste jaar begon Italiaansch te leeren en een beschrijving van het schilderachtig en geliefd Gooi hem een mooi onderwerp toescheen ter oefening. Ook om anderen aan te sporen tot het aanleeren van het Italiaansch. Het is opgedragen aan H. M. de Koninginmoeder van Italië, die — gelijk men zich zal herinneren — in het afgelopen najaar het Gooi heeft bezocht en door de ontvangst van het boekje, met zijn aardige afbeeldingen, zeker aangenaam verrast zal zijn.

De aantrekkelijkheid van Het Gooi in het Italiaans 1906

School op bezoek!

Op zoek naar de verboden kringen van Bussum



Maaïke Witzel druk in de weer met 'geef oude plaatjes nieuwe praatjes; samen met leerlingen van het Vitus College die via het Free Choice project een dagje kwamen meedraaien bij de Historische Kring.

Iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van Bussum kan in het Documentatiecentrum van de HKB zelf op zoek gaan naar geschikt materiaal.

Wist u dat ...

er nog slechts enkele plaatsen vrij zijn op 16 februari voor een excursie naar het Stads- en Streekarchief in Naarden. Aanvang 19.30 uur.

Voor informatie kunt u het volgende nummer bellen 035 6912968 of per e-mail. hist.kring.bussum@planet.nl

Iedere maandag van 9.00 - 12.00 uur en vrijdag van 14.00 - 16.30 uur kunt u bij de HKB aan de Huizerweg terecht.



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54
1402 AD Bussum
www.histkringbussum.nl