



Historische Kring Bussum ...

Monument

Het monument aan de Dr.Frederik van Eedenweg.



Monument voor gevallen
Hedert te Bussum

Bussum is stellig de eerste gemeente geweest waar een monument de gevallen tijdens de bezetting heeft herdacht. Want dank zij de spontaneiteit van de Bussumse beeldhouwer N. A. van der Kreek kon reeds in de eerste week na de bevrijding in het Beatrixplantsoen een herdenking worden gehouden bij een in kleigeboetseerd gedenkteken. Helaas, het vergankelijk materiaal heeft 't maar een paar dagen uitgehouden, een stortbui maakte een eind aan het kortstondig bestaan.

Nu komt Bussum met een definitief monument van dezelfde kunstenaar misschien wat achteraan maar de winst daarbij is, dat de beeldhouwer zich dieper heeft kunnen bezinnen op de uiteindelijke vormgeving van zijn idee: het offer van hun leven door 300 à 400 Bussummers gebracht aan de vrijheid van ons vaderland vergeestelijkt in beeld te brengen. Het resultaat is de figuur van een jonge vrouw, die peinzend het hoofd gebogen naar voren schrijdt, het verzetskruis en bloemen in de handen, een verstilde manifestatie der nagedachtenis van indrukwekkende schoonheid.

Deze 2.40 m hoge figuur, die vrij in de ruimte op een 1 m hoge sokkel is geplaatst in het ruime gazon aan de Frederik van Eedenweg, uitgevoerd in een op ons klimaat berekende mooie Franse kalksteensoort, zal zodra het thans onthullende vlaggendoek is weggenomen in haar blanke verschijning tegen de beboomde achtergrond een boeiend geheel vormen. Het zal daar beter dan op andere overwogen drukker pleinstand plaatsen tot herinnering en overdenking suggereren.

De plechtige onthulling zal Zaterdagmiddag om 3 uur geschieden, zij zal worden voorafgegaan en gevolgd door de uitvoering van treurmuziek, waarna de overdracht aan en de aanvaarding door de gemeente zal geschieden.



Burgemeester Haspels onthult op 8 oktober 1949 het monument.

Website!

Monument

Kijk op www.histkringbussum.nl onder

<archief>

<De Tweede Wereldoorlog>

Voor o.a. achtergrondinformatie over het monument aan de Dr.Frederik van Eedenweg en nog meer foto's van "Het vliegveld op de hei".



"Het vliegveld op de hei". 13 Mei 1945.
 Amerikaanse piloten zetten hun toestellen neer op Bussumse hei.

••••Hans Jonker

Informatie

Voor informatie kunt u bellen 035 6912968 of stuur een e-mailtje naar: hist.kring.bussum@planet.nl
 Vrijdag van 14.00 - 16.30 uur kunt u voor informatie bij het bezoekerscentrum van de Historische Kring Bussum aan de Huizerweg terecht.



Historische Kring
 Bussum

Huizerweg 54
 1402 AD Bussum
www.histkringbussum.nl