



“Weer was er iets groots verricht in Bussum”

Nieuw kleed voor TV-torentje
Schilders van „Irene” hadden hulp van brandweer nodig

Met man en macht zijn gisteren twee schilders druk doende geweest om de toren van het televisiegebouw Irene te voorzien van een fris verfje. Sinds de verlenging van de toren valt het echter niet mee, het hoogste puntje van buiten af te bereiken en daarom had men de hulp van de Hilversumse brandweer ingeroepen, die voor deze beschildering een moderne ladderwagen uit hun autopark ter beschikking heeft gesteld. De achttien meter, die deze ladder lang is, bleken echter nog niet genoeg te zijn en dies hebben de schilders het bovenste stuk moeten verven met een kwast, die in een zwiepende, vier meter lange gaspijp was gestoken ...

Het torentje wordt beschilderd met een silicaat-vloeistof, die weer en wind veel beter trotseert dan gewone verf. De totale oppervlakte die de schilders onderhanden hebben genomen, bedraagt zo'n 120 vierkante meter, waarop een dikke zestig kilo silicaat is weggesmeerd.

Het was geen eenvoudige taak, die de schilders en ook de brandweerman hadden te verrichten. De laatste, die de deskundige leiding over de ladder voerde, was voortdurend druk met een omvangrijk gezwengel om het gevaarte bij te stellen, want telkens als de schilders een stukje muur hadden gesopt, moest de ladder omhoog, omlaag, naar voren of naar achteren worden bewogen.

Ook op de bovenste sporten viel het

niet mee; het ding wiebelde en zwabberde voortdurend heen en weer in de stage bries en de ververs hadden er een kluit aan zichzelf, de emmer met verf en hun gaspijp met kwast in evenwicht te houden. Ze hebben echter — daar zijn het tenslotte schilders voor — wel voor hetere vuren gestaan, en tegen de avond zat het karwei er dan ook voor het grootste deel al letterlijk op. De schilders klommen voor de zoveelste keer die dag de ladder af, de brandweerman zwijgelde weer en werkers en kijkers gingen huilstoe. Weér was er iets groots geschied in Bussum ...

Met emmers vol silicaat hebben gisteren enkele schilders met behulp van de ladderwagens van de Hilversumse Brandweer, de toren van „Irene” een fris kleurtje gegeven.

Gebouw Irene op de hoek van de Kerkstraat en de Kapelstraat was de eerste televisiestudio van Nederland.

Op 2 oktober 1951 vond vanuit deze vroegere kerk de allereerste Nederlandse t.v.uitzending plaats.

De gebeurtenissen rondom gebouw Irene op vrijdag 7 september 1951 zijn een prachtige symbool voor de 50 jaar televisiegeschiedenis die zouden volgen. Voor het kleine Bussum bleek het televisiebedrijf te hoog gegrepen, zodat Hilversum de kans kreeg om haar betere



mogelijkheden te tonen. Maar ook voor Hilversum blijkt de maar groter en groter wordende sector van de t.v.-productie een maat te groot, en worden met kunst en vliegwerk de nodige faciliteiten geboden. Maar welke kunst is toch “zwijgelen”?

•••• Hans Jonker

Website!

Lees meer over de begintijd van de Nederlandse televisie in het vervolgverhaal “Bussum en de televisie” op de website www.histkringbussum.nl. Binnenkort verschijnt aflevering 2: “Zomer 1951. Hoe de Bussummers op straat kijken naar de toenemende activiteiten in en rondom gebouw Irene, en via de weinige ontvangtoestellen naar de proefuitzendingen”.



Kijk op www.histkringbussum.nl

onder <archief>

<De Tweede Wereldoorlog>

Voor o.a. informatie over Bussum kort na de bedrijving.

Informatie

Voor informatie kunt u bellen 035 6912968 of stuur een e-mailtje naar: hist.kring.bussum@planet.nl Vrijdag van 14.00 - 16.30 uur kunt u voor informatie bij het bezoekerscentrum van de Historische Kring Bussum aan de Huizerweg terecht.



Historische Kring Bussum

Huizerweg 54
 1402 AD Bussum
www.histkringbussum.nl