



Historische Kring Bussum ...

nummer 21

“Herenstraat in 1928”



Op het eerste gezicht is er niet zo veel veranderd in de Herenstraat sinds deze foto in 1928 werd genomen. Alleen het hoekpand in de splitsing, waar een motorfietsenbedrijf in zat is door iets nieuws vervangen. Om het toenemende verkeer aan de linkerkant naar de Kerkstraat toe doorgang te verlenen is de straat verbreed door het tuinhok tot achter de bomenrij op te schuiven.

Op de Brink staat de lijnbus naar Hilversum klaar voor vertrek. De bomen aan de rechterkant van de straat stonden in de ruime tuin van een villaatje dat enkele jaren daarna is afgebroken, ten behoeve van de rij winkelhuizen naar de hoek met de Krijnenweg.

Tekst: Martin Heyne



Foto: Maaïke Witzel. De Herenstraat in 2006.

Tentoonstelling K.P.C. de Bazel

In het Gemeentemuseum in Den Haag is momenteel een tentoonstelling over de Bussumse architect K.P.C. de Bazel. Op deze expositie worden met name ontwerpen van interieurs, van drukwerk en van glaswerk van zijn hand getoond. Een voorbeeld is het visitekaartje voor tuinarchitect Tersteeg. Karel de Bazel (1869-1923) woonde vanaf 1901 op Parklaan 1b en vanaf 1903 tot zijn plotselinge dood op Meentweg 61 in Bussum.



De tentoonstelling is te zien tot 11 juni.

Informatie

Voor informatie kunt u bellen 035 6912968 of stuur een e-mailtje naar: hist.kring.bussum@planet.nl Vrijdag van 14.00 - 16.30 uur kunt u voor informatie bij het bezoekerscentrum van de Historische Kring Bussum aan de Huizerweg terecht.



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54
1402 AD Bussum
www.histkringbussum.nl