



Historische Kring Bussum ...

“Af en toe gaan Pa en Moe...”

Op 11 juli 1925 opende Jacques van Rosmalen buiten de bebouwde kom -in het verlengde van de St. Janslaan (ongeveer waar nu de nieuwbouw van de Geuzenhof staat)- de thee- en speeltuin “Bosch en Hei”.



Een uitkijktoren gaf zicht over de hei. De speeltuin kwam tot grote bloei en ontwikkelde zich in de dertiger jaren tot ook een “biertuin”, waar in de weekends op levende muziek werd gedanst. De na de Tweede Wereldoorlog

oprukkende woningbouw in Bussum Zuid verdreef de speeltuin van haar oorspronkelijke plaats. De gemeente gaf de familie Van Rosmalen een stuk grond in pacht vlak bij de hei, op het akkerland dat volgens het Plan Zuid onbebouwd zou blijven (nu: “De Groene Long”). Op de hoek Randweg / De Ruyterlaan werd in 1951 de speeltuin voortgezet onder de naam “Heidezicht”.

Na een eenvoudig begin met een houten gebouwtje en een terras ontwikkelde zich in de vijftiger jaren opnieuw een bloeiende uitspanning met vele attracties. Veel Bussummers herinneren zich nog het ezeltje-rijden bij Rosmalen.



Bezoek de nieuw aangelegde uitspanning met SPEELTUIN

Speciaal tarief voor grote gezelschappen

- ★ stoomcarroussel
- ★ draaimolens
- ★ zweefmolens
- ★ glijbanen
- ★ Amerikaans klimrek
- ★ familieschommel
- ★ schuifje
- ★ wippen en schommels
- ★ ook ezeltje rijden en spanbekken m. wagen

Uitspanning met Speeltuin Heidezicht

AAN DE RANDWEG BUSSUM — TELEFOON 6385

Beleefd aanbevelend: JAC. VAN ROSMALEN

In de jaren zestig volgde de teloorgang van “Heidezicht”. De speeltuin werd niet meer onderhouden en sloot haar hekken.

In 1967 verscheen een bord met de aankondiging van een naderende sloop. Het zou maar liefst veertig jaar duren voordat deze een feit werd.

“...En we wippen en we draaien en we schommelen zo fijn...”. Mag er binnenkort weer een nieuwe speeltuin zijn?



Tekst: Hans Jonker
Bron: verzamelingen Nel Krijnen en Martin Heijne

