



## Historische Kring Bussum ...

# Een pension met echte Van Goghs aan de muur



Jo van Gogh-Bonger

In 1891 vestigt zich aan de Koningslaan 4 de schoonzus van de schilder Vincent van Gogh.

Jo van Gogh-Bonger is na de dood van haar man, de kunsthandelaar Theo van Gogh, tezamen met haar zoontje vanuit Parijs naar Nederland teruggekeerd. Zij neemt een deel van de verzameling schilderijen van haar zwager mee naar de Bussumse Koningslaan. Jo van Gogh schrijft in haar



De Gooi- en Eemlander 19 maart 1892

dagboek: "15 november 1891. Om het kind gezonde frisse lucht te geven ben ik hier in Bussum gaan wonen, om de kost te verdienen voor ons beiden ben ik een pension begonnen. Nu moet ik zorgen dat ik door al die huishoudelijke besomeringen niet verlaagd word tot een huishoudmachine, maar ik moet mijn geest wakker houden "(...)" Behalve de zorgen voor het kind heeft hij (Theo) mij nog een andere taak nagelaten, het werk van Vincent, dat zoveel mogelijk te laten zien en waarden."

Het enig kind van Jo Bonger zou later de bekende ir. V. W. van Gogh



Villa Helma

worden, die het beheer van de kunstwerken van zijn moeder overneemt en deze in 1962 aan de Vincent van Goghstichting overdraagt. Vanaf 1973 is de collectie in het Van Goghmuseum te zien.

Ingenieur Van Gogh heeft een korte biografie van zijn moeder geschreven. Daarin vertelt hij: "Ons grote huis te Bussum, "Villa Helma", Koningslaan 4, was dikwijls vol mensen. Veel van mijn moeder's blijvende vriendschappen dateerden uit die tijd. In de loop van de jaren verbleven allerlei toen en later bekende figuren enige tijd bij ons. Onze huiskamer was klein maar gezellig. Boven de schoorsteen hingen "De Aardappeleters". Daartegenover boven de grote kast "De Oogst". Boven de deur "De Boulevard de Clichy". Naast de schoorsteen de "Vaas met bloemen" van Vincent

(de paarse vaas). In de gang beneden hingen Vincent's tekeningen van de binnenplaats van het ziekenhuis te Arles en de "Fontein te St. Rémy". Op de slaapkamer de drie bloeiende boomparken, de "Piëta naar Delacroix" en "La Veillée naar Millet" ."

In het tijdschrift van de Historische Kring Bussum verschenen enkele jaren geleden kostelijke verhalen van Bussummers over deze tijd, bijvoorbeeld hoe zij als kind tussen de op zolder opgeslagen schilderijen voetbalden. In te zien op het Documentatiecentrum!

Tekst: Hans Jonker



Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum  
Telefoon 035 69 129 68 / 69 207 44  
www.historischekringbussum.nl



Koningslaan (ong. 1900) Rechts Villa Helma