



Historische Kring Bussum...

De speelweide

Onlangs deed de Raad van State uitspraak in een geding over de benutting van de speelweide aan de Burgemeester s'Jacoblaan als voetbalveld. Een onderwerp van geschil met een lange voorgeschiedenis. Het gebruik voor sport van de onbebouwd gelaten voormalige zandafgraving ontstond al snel na de totstandkoming van het Brediuskwartier (in de twintiger jaren van de vorige eeuw).

In 1931 meldt de directeur gemeentewerken aan burgemeester en wethouders dat de weide zo intensief bespeeld wordt dat het gras te leiden heeft. Als het grasveld als speelweide wordt ingericht moeten er in het voorjaar herstelwerkzaamheden plaatsvinden. Tegen extra kosten. "Dit maar uitgeven", noteert burgemeester De Bordes op de brief. In het antwoord aan de directeur gemeentewerken (8 januari 1932) staat als collegestandpunt dat "...de speelweide aan de Burgemeester s'Jacoblaan als speelgelegenheid voor kinderen niet kan worden gemist".

Het daaropvolgende jaar wordt melding gemaakt van onbedoeld en ongewenst gebruik van de speelweide door "jon-

Bov

Intervist is toegestaan, dat de agn. speelweide aan de Burgemeester s'Jacoblaan werd gebruikt voor eenvoudige spelen. Van die toetsening werd dan ook een duidelijk gebruik gemaakt, voer het merendeel door kinderen (en ook wel sommige grootren) die in de zachte omgeving van de speelweide wonen. Het bleef rustig, en het spelen van de net-gekleedde kinderen leverde een aardigen aanblik op.

De laatste dagen is daarin echter verandering ten ongunste gekomen. Het voorste gedeelte van de speelweide wordt al gedurende enige maanden gebruikt door jongens, behorende tot de arbeidersbevolking, die als een ongereedde troep en in hunne verkleeding "een partijje voetballen". De fietsen worden rijkelijk over het grasveld gestroefd, en hier en daar liggen hoopjes jassen, vuttas e.d., waarvan sommigen zich ondoelmatiglijk en meer bevestigingsrijheid te hebben. Zij, die als regel het veld gebruiken, bevinden zich thans op het achterste gedeelte, en verzamelen zich daar met wat hockey e.d. Koeten er geen maatregelen worden genomen, welke aan veronverschreven onbetuifden toestand een einde maken!

18 mei 1932

gens, behorende tot de arbeidersbevolking". Met een partijje voetballen! Burgemeester en wethouders besluiten het voetballen op het veldje te verbieden. Er wordt een bord geplaatst en de politie handhaaft zonder onderscheid. Tot boeiheid van de Brediusbuurtkinderen en hun ouders. Na enkele jaren van protestbrieven bepaalt wethouder Kruisweg in 1939 dat balspelen door kinderen niet zijn verboden, "mits het spelen niet het karakter van het houden van een wedstrijd verkrijgt".

De milde toepassing van een strikt verbod bleek niet te werken. Gedurende meer dan zestig jaar zou een reeks van bezwaren, van pogingen tot beleid en van noodplossingen volgen. In 2007 heeft het speelveldje zelfs de Raad van State bereikt.

Tekst: Hans Janker
Bron: archief gemeente Bussum (in Stads- en Streekarchief Naarden)

