



Historische Kring Bussum...



## Vijftig jaar geleden: brand!

„De Gooise Boer” door brand

— nog maar onlangs geheel  
gerestaureerd —

deze zomer uitgeschakeld

*Bromfietser met een „ongelooflijk  
verhaal”*

Maandagmiddag 21 april 1958. Enkele minuten na enen ziet een passerende bromfietser dat er vlammen komen uit de rieten kap van De Gooische Boer. Het hotel-café-restaurant bij het razend drukke kruispunt van de rijksweg met de Huizerweg is na een verbouwing weer net heropend. De bromfietser slaat alarm en eigenaar Voorman belt de brandweer.

Terwijl de Bussumse brandweermannen vat proberen te krijgen op de brandhaard onder de ondoordringbare rietlaag helpt iedereen mee om de inboedel in veiligheid te brengen. Met man en macht worden de tafels en stoelen naar buiten gesleept. Het tafelsilver en de drankvoorraad worden in het benzinstation opgeslagen. Als de kapbrand geblust is blijkt de (water)schade enorm. De gasten worden naar Jan Tabak gebracht en De Gooische Boer wordt opnieuw gesloten.

Als het horecabedrijf een jaar later heropend wordt zal dit het begin zijn van haar laatste

bestaansperiode. De rijksweg wordt verlegd en op 12 september 1976 sluit De Gooische Boer definitief haar deuren.

*Hans Jonker*



Historische Kring  
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum  
Telefoon 035-6912968  
email [hist.kring.bussum@planet.nl](mailto:hist.kring.bussum@planet.nl)  
[www.historischekringbussum.nl](http://www.historischekringbussum.nl)