



Historische Kring Bussum...

De Olympische Spelen van 1928

Onze Voetbalpublicaties.

De finale van het Olympisch tournoi.

Morgenmiddag te vier uur heeft in het Amsterdamsche Stadion de ontmoeting plaats tusschen de beide meesterlijke Zuid-Amerikaansche voetbal-elftallen: Uruguay en Argentinië.

Wie zal het winnen Uruguay, dat in 1924 te Parijs de eere-palm verwierf, of de Argentinijnen met hun uitnemende voorhoede? Onverschillig hoe de afloop zal zijn, dat het weder een buitengewoon spannende kamp wordt, lijkt buiten kijf. Het Stadion is dan ook geheel uitverkocht en reeds worden fiksche prijzen voor plaatskaarten geboden.

„De Bussumsche Courant“ stelt morgenmiddag de voetballiefhebbers in de gelegenheid om het wedstrijdverloop op den voet te volgen door middel van de zeer uitvoerige bulletins, die op het aanplakbord bij de muziektent op den Brink zullen worden voorgehangen.

Spoedig na den aanvang van den wedstrijd kunnen de eerste berichten verwacht worden en zoo gaat de bekendmaking onafgebroken voort, waardoor verkregen wordt, dat de toeschouwers te Bussum slechts met een tijdsverschil van eenige minuten worden ingelicht omtrent het verloop van de gebeurtenissen in het Stadion.

Wij beginnen te ruim kwart over vier met onze publicaties, die tot enkele minuten na afloop van den wedstrijd aanhouden.

De belangstelling verleden Zondag voor de ontmoeting Uruguay-Duitsland was zeer groot. Wij rekenen op een niet geringere belangstelling voor deze spannende finale van het Olympisch voetbaltoernooi en zullen ons beste beentje voorzetten.

De bulletins worden met duidelijke, groote letters geschreven, zoodat men ook op een flinken afstand van het bord het geschrevene behoort te lezen kan.

Voetbal Wedstrijd Argentinië-Uruguay.

Bij genoegzame deelname per **AUTOBUS** (of Sight seeër) naar stadion Amsterdam. Na afloop terug naar **BUSSUM**. Retourprijs per persoon f 2.50. Vertrek ca. 2 uur n.m. van **NEW-YORK GARAGE, VELDWEG b/d Brinklaan. Tel. 1000.** (202)

KAART-VERKOOP bij de NEW-YORK GARAGE.



BUSSUMSCH OLYMPISCH COMITÉ.

Men schrijft ons:

Door den penningmeester van het Bussumsch Olympisch comité, de heer H. H. van Laer, werd thans totaal aan het Nederlandsch Olympisch Comité een bedrag overgemaakt van f 490.40. Bij de ontvangsterkenning schrijft de algemeene penningmeester van laatstgenoemd comité:

„Wij verzoeken u beleeft aan allen, welke medegewerkt hebben tot het bijeenstellen van dit bedrag onze erkentelijkheid wel te willen overbrengen. Sportverenigingen en zij, die bedragen voor het Nederlandsch Olympisch Comité willen afdragen kunnen zulks alsnog doen door bemiddeling van het Bussumsch Olympisch comité. Het adres van den penningmeester is Boschlaan 37. Postgiro No. 100386“.

De Olympische Spelen van tachtig jaar geleden hadden een heel andere betekenis dan het evenement zoals we dat nu kennen. Met name de enorme publiciteit waarmee ze omgeven zijn bestond toen niet. Het radio-toestel kwam nog maar net binnen het bereik van een breed koperspubliek, de handel en industrie hadden de sport nog niet ontdekt als reclame-middel.

Daarnaast beperkten de internationale contacten zich tot het eigen continent en werd uitsluitend op amateuristische

basis sport beoefend.

De organisatoren van de Olympische Spelen in Amsterdam in 1928 hadden dan ook hun handen vol aan dit ongekend grote evenement. Het comité van particulieren kon met de grootste moeite de verschillende onderdelen in en rondom de stad organiseren, en slaagde er maar niet in om de financiering van "De Spelen" rond te krijgen. Voortdurend werd een beroep gedaan op het particulier initiatief om mee te

helpen. De overheid was niet geïnteresseerd.

Ook de Bussumse burgemeester weigerde de vorming van een plaatselijke commissie voor de inzameling van fondsen te ondersteunen. Dit comité kwam toch tot stand en haalde een aanzienlijk bedrag op door de verkoop van Olympische zegels.

Bij de Bussummers groeide de belangstelling voor de Spelen door het -al

voor de officiële opening plaatsvindende- Olympische voetbaltoernooi. Dat had men immers nog nooit gezien: voetballers uit Zuid-Amerika! Voor wie de toegang en de reis te duur was werd op grote borden bij de muziektent op de Brink het verloop van de wedstrijden bijgehouden.

Hans Jonker
(met dank aan Martin Heijne)



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035-6912968
email hist.kring.bussum@planet.nl
www.historischekringbussum.nl