



## Historische Kring Bussum...

**Het merkwaardige voorwerp op de foto is een reliekhouders. Het is een kristallen parfumflesje –afkomstig uit het Mid-den Oosten- dat dateert uit de 10e of 11e eeuw. Het flesje is omstreeks het jaar 1400 gevat in een visvormige zetting van verguld zilver en geplaatst op een drietal pootjes. Het geheel is maar acht en een halve centimeter lang en tien centimeter hoog. De houder bevat een relikwie van de heilige Maria Mag-dalena.**

Wat heeft dit visje te maken met de historie van Bussum?

De reliekhouders wordt bewaard in de schatkamer van de St.Martinikerk in de

West-Duitse grensplaats Emmerich. Het behoort tot de oudste bezittingen van het klooster van Elten, gelegen op de Elterberg (nu Nederlands grondgebied).

Dit vrouwenklooster werd in het jaar 968 gesticht door graaf Wichmann ten behoeve van zijn dochter Liutgard. Om in het onderhoud van de –meestal toch niet onbemiddelde- kloosterlingen te voorzien schonk de graaf een gedeelte van zijn grondeigendom aan het “Stift St.Vitus”. Ook het gebied dat nu Het Gooi wordt genoemd kwam zo -nu 1040 jaar geleden- in bezit van de ongeveer dertig nonnen.

In Het Gooi werd belasting geheven door de eigenaressen. Men was verplicht een gedeelte van de oogst in te leveren bij een door het Eltense klooster aangestelde rentmeester. Voor zover we weten hadden de boeren

# Feodale verhoudingen

op de arme zandgronden maar een karig bestaan en zal de afdracht aan de grondbezitter een zware belasting voor ze zijn geweest.

De voor die tijd onvoorstelbaar kostbare reliekhouders (en deze is nog maar één van de vele kloosterschatten) staat symbool voor de tegenstellingen tussen arm en rijk in die tijd.

Ga vooral vanuit het nu zo rijke Gooi eens kijken in Emmerich, het is een tussenstop waard!



Hans Jonker

**Wandel je fit ook in Bussum**