

Boerderij 'Maria Hoeve'



Foto: de voorgevel van 'Maria Hoeve' aan de Heerenstraat.

Donderdag 20 augustus 1896.

Terwijl de pas gewijde klokken in de nieuwe toren luidden en de Sint-Vitusparochie zijn eeuwfeest vierde klonk het akelige geluid van de brandklok die de vreugdetonen van de kerkklokken verving, want op dat ogenblik brandde de oude, met rietgedekte boerderij van de wed. K. Krijnen geheel af (zie De Gooi- en Eemlander 15-08-1896).

Deze weduwe was Maria Krijnen-Heerschop die daar woonde met haar zoon Lambertus en hun huishoudster Jansje van Wijk. Wat later kocht Lambertus Krijnen van zijn moeder een stuk bouwland van 11 are aan de Heerenstraat voor een nieuw te bouwen boerderij met woonhuis. De aanbesteding was in Hotel de Rozenboom op 01-10-1896 en voor inlichtingen kon men terecht bij architect J.F. Everts.

Op 22-10-1896 werd de eerste steen gelegd door de zeer jonge Tijmen Krijnen, net

drie maanden oud. De eerste eigenaar Lambertus Krijnen woonde er met zijn moeder en Jansje. 's Zomers werd het voorhuis verhuurd aan Amsterdammers met als adres Heerenstraat 71, dat later Heerenstraat 101 werd. Zelf woonden ze dan in het achterhuis met als adres Melkweg 1. In de winter woonden ze zelf in het voorhuis.

In 1922 is Tijmen Krijnen (de eerste steenlegger) met zijn vrouw Sophia van Dijk bij zijn oom komen wonen; in het achterhuis hier zijn hun 14 kinderen geboren. Lambertus en Jansje verhuisden naar het voorhuis. Na de dood van Lambertus 03-04-1936 erfde diens broer Jacobus Krijnen de boerderij. Zelf bewoonde hij de boerderij aan de overkant Melkweg 4. Jansje van Wijk bleef in het voorhuis wonen. Na haar

dood werd het voorhuis verhuurd aan Flietstra, de groenteman van de overkant. In 1939 kocht Tijmen Krijnen de boerderij uit de nalatenschap van zijn vader.

De huidige eigenaar Tijmen Krijnen Tzn. kocht in 1974 de boerderij van zijn moeder Sophia Krijnen van Dijk; tot die tijd stond er nog vee in de stal. Nu is Tijmen aannemer en heeft alleen nog droog vee lopen onder 's Graveland. (droog vee is vee dat niet gemolken hoeft te worden). Verder vertelde de

Een uitstapje!

In het vorige Contactblad nodigden wij u uit om deel te nemen aan een excursie naar het stadsarchief te Naarden.

Welnu, het is een succes geworden. De belangstelling was zó groot dat er twee verschillende groepen moesten worden samengesteld.

De stadarchivaris, de heer Dekema, wist in zijn rondleiding deskundigheid te verenigen met een boeiend verhaal.

huidige bewoner nog een leuk verhaal over het paard van Lambertus Krijnen: "Na een overstroming is dit paard samen met een ander paard van Naarden naar Harderwijk gezwommen, waar de paarden opgehaald konden worden. Hoe is dit mogelijk zult U zich afvragen? Wel de paarden zwommen om en om voorop: zo kon het achterste paard zijn hoofd op de kont van het voorste paard neerleggen en zo uitrusten. Alleen zouden ze het niet gered hebben, maar nu wel".

Nel Krijnen-van Gog
Met dank aan de familie Krijnen.

Wij zagen prachtig materiaal - óók uit de 18e eeuw - over Bussum. Een enthousiaste gids en een enthousiast gehoor. Wij verwachten dat dit voor menig HKB-lid een aanleiding zal zijn om regelmatig dit archief te bezoeken. En daadwerkelijk een onderzoek te starten.

Bert de Beer

100 Jaar vrijwillige brandweer in Bussum

In 1899 werd in Bussum de vrijwillige brandweer opgericht, daarvóór was de brandweer een zogenaamde plichtbrandweer. De brandweer zal in 1999 op een aantal manieren stilstaan bij dit jubileum. Op **zaterdag 18 september 1999** houdt de brandweer een **open dag**. Een aantal personen is bezig een gedenkboek samen te stellen; dit wordt gecoördineerd door ondergetekende,

lid van de Historische Kring Bussum. Tevens wordt geprobeerd om in oktober een tentoonstelling over de brandweer te houden in het gemeentehuis. Er zijn hiervoor nog vrijwilligers van de kring nodig als gastvrouw/gastheer tijdens de openingsuren.

Johan H.M. Klijnman