

Uit de Bussumse Historie

Een lelijk kerkgebouwtje

Het Denksportcentrum aan de Nieuwe Englaan is een lelijk gebouw. Het is ooit als kerkgebouw, maar het interieur is onherkenbaar veranderd.

Het prachtige orgel is weg en de ramen in voor- en zijwanden zijn dichtgemetseld. Begin 20e eeuw waren er in Naarden en Bussum gelovigen die kerkelijk dakloos waren of zich ongelukkig voelden in de pluriforme hervormde kerk.

Ook in de pas in Bussum opgerichte gereformeerde kerk voelde men zich

niet thuis. Het activisme van de oprichter van die kerk, dr. Abraham Kuyper ('de Geweldige'), vond men te werelds. Zij waren eerder te typeren als 'vrome, kleine luyden'. Er waren contacten in Amsterdam en met hulp van een predikant daar, ds. Hektor Janssen, werden in Bussum op bescheiden schaal kerkdiensten belegd en werd in 1904 een christelijke gereformeerde kerk gesticht. Er waren al snel zoveel leden dat aan een kerkgebouw gedacht kon worden. Men kocht een stuk grond in de Nieuwe Englaan en

begon te bouwen. Ds. Janssen mocht op 26 juni 1905 de eerste steen leggen. Hij was toen inmiddels predikant in Leiden geworden. Tot 1929 kerkten de christelijke gereformeerden in de Nieuwe Englaan 6. Vanaf dat jaar werd het kerkje in de Iepenlaan nummer 6 hun kerk. Dat konden ze kopen omdat de gereformeerden aan het Wilhelminaplantsoen een grote nieuwe kerk hadden laten bouwen. De chr. gereformeerde kerk bleef tot 2004 in de Iepenlaan. Nu kerken ze in Huizen. Het kerkgebouw in de Nieuwe Englaan werd na 1929 nog door drie verschillende kerkgenootschappen gebruikt. Vanaf 1980 is het een denksportcentrum, een waardige bestemming!



De eerste steen.



Kerk in 1905 (Historische Kring Bussum en archief A. Miedema).



Nieuwe Englaan 6 in 2009.



Meer over hoe het deze kerken in Bussum is vergaan is te lezen in nummer 1, 2009, van het Bussums Historisch Tijdschrift.

Tekst en foto's: Klaas Oosterom



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68

www.historischekringbussum.nl