

Uit de Bussumse Historie

Villa "Het Mouwtje": een kinderherstellingsoord



Villa Het Mouwtje omstreeks 1910

*Geachte Mevrouw,
Beppie maakt 't heel goed.
'U heeft in lang niets gehoord, maar ik dacht eigenlijk
dat u haar vandaag zou zien.
Met heel veel liefs van haar en mijne groeten.
Hoogachtend, H. van der Vies.*

Een berichtje achter op een prentbriefkaart uit Bussum. Gedateerd 8 mei 1910. Geadresseerd aan een mevrouw in Amsterdam, ongetwijfeld de moeder van Beppie.

De prentzijde van de kaart laat de Bussumse villa "Het Mouwtje" zien.



Volgens de opdruk gelegen aan de Laarderstraatweg, later gewijzigd in Amersfoortsestraatweg. Deze in hout opgetrokken villa werd in opdracht van Adriaan Johan van der Vies in 1903 door K.P.C. de Bazel ontworpen. De villa kreeg het huisnummer 15 en is nu nog te vinden aan de

Amersfoortsestraatweg 31 (omgenummerd in 1933). Van der Vies, een in Kedichem geboren 32-jarige boomkweker, kwam er medio 1904 met zijn vrouw en dochter wonen. Tot in 1910, toen dit met nog een dochter uitgebreide gezin Bussum verruilde voor Naarden.

Inmiddels was in 1908 Adriaans zuster Helena Gerarda van der Vies, in 1870 geboren in Kedichem naar Bussum gekomen. Verpleegster van beroep en ongehuwd startte zij in de villa "Het Mouwtje" een kinderherstellingsoord. Tesaamen met Maria Staalman een schoonzuster van Adriaan van der Vies en verpleegster net als Helena. Bussum en omgeving leenden zich in die tijd uitstekend voor dergelijke instellingen. Er waren er meer. Men vond er nog rust, ruimte en frisse lucht.

Het oord ontwikkelde zich kennelijk zeer voorspoedig. In 1911 werd "Het Mouwtje" uitgebreid met een aanbouw, weer naar ontwerp van De Bazel. Deze aanbouw werd overigens veel later na splitsing een zelfstandig woonhuis, met als adres J.J.H. Verhulstlaan 14.

Het herstellingsoord in villa "Het Mouwtje" heeft wellicht niet langer dan een jaar of vijf bestaan. Begin 1914 werd zuster Staalman in Bussum uitgeschreven vanwege vertrek naar Amerika. En al vanaf eind 1913 verbleef zuster Van der Vies tijdelijk vier maanden in



Brieffragment van de bouwtoestemming uit 1903

Amsterdam. Voorjaar 1917 verliet zij de villa definitief om te gaan inwonen bij de familie Frans Coenen, essayist en oud-conservator van het Amsterdamse museum Willet. Zestien jaar later woonde zuster Van der Vies aan de Tesselschadelaan, waar zij eind 1944 is overleden.

En Beppie? In mei 1913 kwam de familie Schönthaler, bestaande uit vader, moeder, de negenjarige Catharina Elisabeth (Beppie) en twee jongere broers vanuit Amsterdam in Bussum (Majoor Franslaan) wonen. Het is goed mogelijk dat de ouders tijdens hun bezoeken aan

hun dochter Bussum als aantrekkelijke woonplaats hebben ontdekt.

Tekst: Jacques Poissonnier. Bronnen: Stads- en Streekarchief te Naarden; Bevolkingsregister, Woningregister Foto: privécollectie. Brieffragment: Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam (archief K.P.C. de Bazel, BAZE 152).

 **Historische Kring
Bussum**

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl