

Uit de Bussumse Historie

De Wereldwinkel

De prettige winkel op het Julianaplein, waar je originele cadeaus en heerlijke levensmiddelen uit andere culturen vindt, de Wereldwinkel dus, heeft een roerig ontstaansverleden.

De mensen die actief waren in de plaatselijke alternatieve pers, eind jaren '60, stonden ook aan de wieg van de Wereldwinkel Bussum. Die ontstond in 1970 en kwam in 1971 tot volle ontplooiing. Er achter stond een groep kritische jongeren en leden van de r.k. kerk en protestantse kerken, die zich



De wereldwinkelkiosk aan de Brinklaan, 1973, collectie M. Heyne



Aflevering 922 - 2009 - Bussumse Krant - Grafische verzorging: Maaïke Witzel

gezamenlijk konden vinden in solidariteit met de Derde Wereld. De winkel was aanvankelijk een kleine kiosk die stond aan de Brinklaan, tegenover de Veerstraat. Rietsuiker en, toen al, eerlijke koffie waren de belangrijkste producten die verkocht werden.

Maar ook veel lectuur, waarin duidelijk gemaakt werd dat de armoede in de Derde Wereld een rechtstreeks gevolg was van de uitbuiting door het rijke westen. En dus waren er felle discussieavonden.

De wereldwinkel op het Julianaplein anno 2009

Het Bussums Historisch Tijdschrift

Oud-Bussummer, en nu Lid van de Eerste Kamer, Leo Platvoet, doet in het Bussum Historisch Tijdschrift nr. 1 van 2010 verslag van het activisme in Bussum in de jaren '70, waarin hij een belangrijke rol speelde. De Wereldwinkel maakte deel uit van dat activisme.

Andere onderwerpen in het tijdschrift dat in de komende week verschijnt:

Jongeren dienst in de St. Jozef. Interview met Lou Lejeune, Drie geweldige en heftige jaren 't Smurf, Heimwee naar Bussumse beatclub, 'Bussum wordt wakker'. Felle acties tegen verkeersplan en centrumplan Bussum in de jaren '70, De Westereng en Oostereng, Welzijnswerk voor de jeugd in de jaren '60 en '70 zoals in De Engh, Het Kompas, Komin en 't Krogt.

Maar de Wereldwinkel verkocht en discussieerde niet alleen. Er werd ook actie gevoerd. Acties, die aanvankelijk nauw aansloten bij het imago van de wereldwinkel, zoals posten bij filialen van grootwinkelbedrijven, omdat deze 'onzuivere', besmette koffie uit Angola verkocht.

Inmiddels leven we in andere tijden, maar de noodzaak om eerlijke handel te bevorderen heeft inmiddels brede weerklank gevonden. En in de Wereldwinkel gaan handel en idealen hand in

hand. Fair Trade producten en duurzaamheid staan in de wereldwinkel volop in de belangstelling.

Samenstelling en recente foto: Klaas Oosterom

 **Historische Kring Bussum**

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl