

Uit de Bussumse Historie

De Brinklaan omstreeks 1925

De Brinklaan bij de St. Vituskerk omstreeks 1925. Wat meteen opvalt is, dat de trottoirs breed zijn en de

rijweg smal is. In de verte loopt iemand met een handkar bijna midden op straat, waardoor de hem



passerende auto helemaal naar de linkerkant moet uitwijken. Rechts van de weg staat een handkar, waarop een handelaar zijn waren in balen heeft opgestapeld. Deze kar staat voor de banketbakkerszaak van Haykens. Links daarvan is de apotheek van Schermer te herkennen en daarnaast café “De Harmonie” van Wichmann.

Een grappig detail op deze foto is de wandelaar die op het randje van het brede trottoir van ons wegloopt.

Tekst: Martin Heyne

Oude foto: Historische Kring Bussum (fotonummer 573)

Nieuwe foto 2006: Maaïke Witzel



**Historische Kring
Bussum**

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68

www.historischekringbussum.nl