

# Uit de Bussumse Historie

## De klok van de Wilhelminakerktoren

De Wilhelminakerk aan het gelijknamige plein is één van de drie kerkgebouwen van de Protestantse gemeente te Bussum. De kerktoren staat sinds begin augustus in de steigers en de torenklok zwijgt.

Normaal slaat hij elk half en heel uur. En bij kerk-, trouw- en rouwdiensten luidt de klok. De luidklok met klepel weegt ongeveer 1400 kilo en hangt op ruim 30 meter en 150 traptreden hoog, achter de galmgaten, onder de



wijzerplaat. Aan de buitenkant van de klok is de volgende ingegoten tekst te lezen: DOOR ROOF VERLOREN, IN VREE HERBOREN, NODIGT TOT HEM MIJN BRONZEN STEM A°D 1949. 'Door roof verloren' duidt op het roven van de klok door de Duitse bezetter in 1943. Die nam in 1940-1945 dit soort klokken in beslag, waarna ze in Duitsland omgesmolten werden tot hulzen van kogels e.d.. 'In vree herboren': in vreedstijd opnieuw gemaakt. 'Nodigt tot Hem...'; met 'Hem' wordt God bedoeld en met 'A°D

1949' Anno Domini, dat is het Jaar van onze Heer 1949. Gemeenteleden brachten na de oorlog geld bijeen om een nieuwe klok bij Eijsbouts te laten gieten. Rond 1980 kregen de klok en de toren voor het laatst een grote onderhoudsbeurt. Vanaf eind november 2009 luidt de klok weer. Voor het eerst zal de klok zelf heen en weer gaan en met een vollere klank luiden dan voorheen want tot nu toe vond het luiden plaats door hamerslagen.

*foto linksboven: De toren in de steigers, september 2009.*

*Tekst en recente foto's: Klaas Oosterom*



*foto boven: Koster Piet Vos leest de tekst op de luidklok.*

*foto links: De Wilhelminakerk meer dan 50 jaar geleden. Van buiten weinig veranderd. (coll. E.C. van der Hoven-Hagen).*



**Historische Kring  
Bussum**

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum  
Telefoon 035 691 29 68  
[www.historischekringbussum.nl](http://www.historischekringbussum.nl)