

Herinneringsplaat Antoon Bruggeling onthuld

Bussum heeft zijn herinnering aan televisietijdperk



Database Historische Kring Bussum

(Foto: Foto Miché)

BUSSUM - 'Het is belangrijk dat Bussum een herinnering heeft aan zijn televisieperiode. Die was er niet.' Daar is sinds zaterdag verandering ingekomen. Het initiatief van journalist Antoon F. Bruggeling is gerealiseerd.

Van idee tot uitwerking kostte Bruggeling twee jaar. Za-

terdag was het dan zover. Samen met burgemeester Schoenmaker mocht de Naarder zijn plaquette onthullen. Dat gebeurde in het gemeentehuis tijdens de viering van het 25-jarige jubileum van de Historische Kring Bussum. 'Ik mocht de plaquette onthullen met de burgemeester en ben door voorzitter Adriaan Branderhorst in het zonnetje gezet met een bloemetje en een toespraak', aldus Bruggeling.

'Ik ben blij dat de plaquette er nu is. Ik vind hem heel mooi geworden. Bussum mag best trots zijn op zijn televisieperiode', vertelt de initiatiefnemer. Naast het idee van deze herinnering is hij verantwoordelijk voor het ontwerp en de tekst op de plaquette. Hierop staan afbeeldingen van zowel de Irene-Studio als van het eerste hervormde kerkje met daaronder de tekst en de naam van de sponsors.

Eerste uitzending

Op 2 oktober 1951 werd vanuit de hervormde kerk van Bussum (de Irene-Studio) de eerste televisie-uitzending verzorgd. Dat was de start van een mooie periode in Bussum. Later verschenen

steeds meer tv-studio's in de gemeente, zoals de Vitusstudio, Eltetho en Concordia. Inmiddels is de televisie helemaal weg uit Bussum. Vorig jaar verruilden TMF, MTV en Nickolodeon de Gooise plaats voor Amsterdam. Dat Bussum daar geen herinnering aan had, was voor Bruggeling het teken om daar werk van te maken. Enkele jaren terug kreeg hij het idee. Als eerste ging de journalist op zoek naar sponsors. De ING Bank Bussum, Heyen Makelaars, Historische Kring Bussum en de gemeente ondersteunden Bruggeling financieel. Het proces kwam de afgelopen maand in een stroomversnelling met dank aan Peter Heyen, bestuurslid Historische Kring, laat de Naarder weten. 'Hij heeft er voor gezorgd dat de plaquette er is gekomen. Daarnaast zei de burgemeester zaterdag dat op meerdere herinneringsplaten moeten komen.'

De herdenkingsplaat komt te hangen op gebouw Village, waar vroeger de Irene-studio stond. Op dinsdag 11 november om 15.00 uur wordt de plaquette geplaatst op het pand op de hoek Kapelstraat en Kerkstraat.