

Ban schoolblad, lastige Youp en andere verhalen

Jubileumboek 'Gooise' schatkamer van kennis

DOOR JAAP TIMMERS

BUSSUM - Het 'Eeuwboek Goois Lyceum' van Paul Schneiders en Ernest Hueting vertelt in 177 pagina's de historie van deze school. Een schatkamer van kennis.

De schrijvers kregen toegang tot de archieven. Hun bundel is

rijklijk gedocumenteerd en geïllustreerd.

De vroegere Gooische HBS krijgt zijn plek in de Bussumse historie. Oorlog en verzet raakten de school. Naar drie door de Duitsers vermoorde oud-leerlingen werden straten vernoemd. Een van hen, Lies Dammers, hielp Joden, werd in 1944 ge-

Festiviteiten

Vanavond disco. Morgen sponsorloop, spelletjes. Zaterdag reünie, optreden Anthonozems met Ron Brandsteder. www.gooiseolv.nl

pakt toen zij twee onderduikers begeleidde en stierf in Ravensbrück. De studente medicijnen was toen 24 jaar. Andere twee gesneuvelde oud-leerlingen zijn Jan Thijssen en Tijmen Bastiaan Hurman.

De school ging gebukt onder de bezetting, hoewel de nazi's niet al te veel invloed uitoefenden op de dagelijkse gang van zaken uit vrees voor onrust. In 1944 nam de spanning toe door razzia's. Angst te worden opgepakt voor de Arbeitseinsatz bracht leraren ertoe weg te blijven. Het briefje waarin een leraar bekendmaakt liever thuis te blijven is teruggevonden. De intimidatie was groot in die jaren. Een fanatieke Bussumse NSB'er, die zich ergerde aan een groepje scholieren - 'plutocratenzootjes uit het Spiegel' - meldde het departement dat er aan de leegloperij een eind moest worden gemaakt. En: 'Stuur ze naar Duitsland om daar te werken.'

Na de oorlog werd het gebouw, dat de Duitsers hadden achtergelaten als 'zwijnenstal' door de Binnenlandse Strijdkrachten bezet. Ook gebruikten de Canadese bevrijders het.

Onthullend zijn de verhalen over de democratiseringsgolf in de jaren zeventig. Leerlingen wilden een tribunaal op Chinese grondslag om de rector ter verantwoording te roepen. De leiding deed Echo, het kritische blad van de Gooise Leerlingen Vereniging, in de ban.

Amusant is de jubileumcolumn van oud-leerling Youp van 't Hek, die gedurende een halfjaartje veel lol beleefde op het Goois maar als scholier niet wilde deugen.



Deel van de cover van het jubileumboek van de honderdjarige school.