

Uit de Bussumse Historie

De Havenstraat in 1927



Het postkantoor aan de Havenstraat aan de kop van het Wilhelminaplantsoen in 1927. Havenstraat, want tot zover liep ooit de haven.

In 1906 kreeg Bussum een apart post- en telegraafkantoor. Daarvoor was dat ondergebracht in één kamertje in het Raadhuis. We waren er zo blij mee, dat er in de loop der jaren heel wat prentbriefkaarten van zijn gemaakt. Dertig jaar deed dit postkantoor dienst. Toen was het verouderd en kwam er een nieuw postkantoor aan de Poststraat, dat nu nog steeds dienst doet. In het oude gebouw kwamen gemeentelijke diensten. Het gebouw is gesloopt in 1964. Toen het nieuwe postkantoor ingrijpend vernieuwd moest worden, heeft op de plek van het oude, gedurende vier en een half jaar, een noodpostkantoor gestaan.

Tekst: Martin Heyne

Oude foto: Historische Kring Bussum (fotonummer 471)

Nieuwe foto 2007: Maaïke Witzel



**Historische Kring
Bussum**

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68

www.historischekringbussum.nl