

Uit de Bussumse Historie

V&D in Bussum?

Neen, een warenhuis van dit roemruchte concern is er in Bussum nooit gekomen. Daar was Bussum simpelweg te klein voor. Maar Bussum is wel bevolkt geweest met diverse inwoners die Vroom en die Dreesmann heetten.



De villa Huize Gooilust (Vroom)

Zo woonde de oprichter van V&D, A.C.R. (Anton) Dreesmann tot zijn dood in Bussum, Brinklaan 136 in villa Looverhof. In de oorlog huisde daar de Ortskommandant, later het politiebureau. Naast de plaats waar de villa stond, kwam in 1972 het nieuwe politiebureau en later de GGD. Anton Dreesmann (1854-1934) was een markante persoonlijkheid. Hij was enige jaren raadslid, maar hij was vooral de motor en weldoener

van het Majellaziekenhuis. Samen met anderen richtte hij in 1910 de Sint Gerardus Majellastichting op. De villa Spiegelheuvel werd in 1911 ziekenhuis. Het nieuw gebouwde ziekenhuis op dezelfde plaats als Spiegelheuvel met de hoofdingang tot

1967 aan de Iepenlaan, is van 1916. Dreesmann was rijk en gul voor het ziekenhuis. Met geld zorgde hij voor de bouw; op zijn 70ste verjaardag vroeg hij een ziekenwagen aan zijn kinderen en schonk die aan het ziekenhuis. Op z'n 80ste een tweede wagen plus een bestralingstoestel. Vlak voor zijn dood gaf hij een uniek uurwerk met ingebouwd orgel cadeau. Het staat nu in een museum. Hij woonde op een paar honderd

meter van het ziekenhuis en trakteerde de zusters elke zaterdag op wat zoets. Een paar keer per week kwam hij langs, proefde het eten, maakte hier en daar een praatje en liet soms wat lekkers achter.

De compagnon van Dreesmann, W.H. (Willem) Vroom (1850-1925) woonde in Amsterdam. Hij trouwde met de zuster van de vrouw van Dreesmann, waardoor ze zwagers werden. Daarvoor waren het al compagnons en vrienden.

In villa Huize Gooilust, Brinklaan, hoek Kerkstraat, woonde vanaf december 1901 eerst het gezin H.J. Vroom (1853-1914), neef en leeftijdgenoot van de oprichter en daarna zijn zoon J.H.M. Vroom (1885-1976) met zijn gezin. Beiden bekleedden belangrijke functies binnen V&D. Voordat de villa afgebroken werd in 1966 was het pand van 1949 tot 1964 een hervormd bejaardenhuis: Huize Brinkhof. In 1974 kwam op die plek een supermarkt van Albert Heijn en daarna de kledingwinkel Scapino.

Leden van de geslachten Vroom en Dreesmann liggen begraven op de oude Katholieke Begraafplaats Bussum.



De villa Looverhof (Dreesmann), in de tijd dat het al politiebureau was



A.C.R. (Anton) Dreesmann

Bron: o.a. Joost Heessels en Robert Schoondergang. Zorgzaam door de jaren. Uitgave Ziekenhuis Gooi-Noord 1990. Tekst: Klaas Oosterom, met dank aan mevrouw Nel Krijnen.

Foto's: archief HKB



**Historische Kring
Bussum**

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68

www.historischekringbussum.nl