

Uit de Bussumse Historie

Interieur van de Wilhelminakerk



De Wilhelminakerk in 1926.

Meer dan tachtig jaar zit er tussen de twee foto's. De Wilhelminakerk met toren is één van de beeldbepalende gebouwen van Bussum. Het was meer dan 30 jaar het enige gereformeerde kerkgebouw, daarna de centrumkerk voor achtereenvolgens de gereformeerden, de Samen-op-Weggemeente en sinds 2008 de protestantse gemeente van Bussum. Veel Bussumers zijn ooit in deze kerk geweest; als kerkgangeter natuurlijk, voor 4-meiheden, uitvaarten, concerten, lezingen, repetities, volkskerstzang, enz.

De Wilhelminakerk is van 1926. Architect was Tjeerd Kuipers. Hij ontwierp meer dan vijftig, voornamelijk gereformeerde kerken. In de loop van die meer dan 80 jaar

zijn er binnen diverse verbouwingen en aanpassingen geweest.

Het orgel kwam uit de oude kerk in de Iepenlaan, maar de architect vond het niet groot genoeg voor het gat boven de preekstoel. Het is toen uitgebouwd. De donkere driehoek is de onderzijde van de orgelkast. Het instrument was van slechte kwaliteit. Veel van de orgelpijpen waren van zink. Eigenlijk regenpijp-materiaal. Het orgel had daardoor geen warme klank. In 1969 heeft het nog eens een 'restauratie' ondergaan en werd het een 3-klaviers-orgel. In de jaren '90 kon het prachtige Flentrop-orgel uit de gesloten Vredekerk overgenomen worden en dat werd achter in de kerk geplaatst op de gaanderij. Het orgelgat boven het liturgisch centrum is pas in



De Wilhelminakerk op 31 januari 2010 tijdens het Benefietconcert voor Haïti.

2004 gedicht en in 2008 is daar een kruis aangebracht. De lamp/kroonluchter met 24 lampjes komt ook uit de Vredekerk. Boven de enorme preekstoel, van hout en marmer, is 10 jaar na de bouw een schelp als klankbord aangebracht (op deze foto nog niet aanwezig) om de verstaanbaarheid te verbeteren.

Preekstoel en klankbord zijn in

1979 verwijderd, alsook de meeste banken met buisverwarming. Daarvoor kwamen stoelen in de plaats. In 2004 is het liturgisch centrum veranderd, het podium is vergroot en kreeg parket. Het achterste deel werd verhoogd en kreeg een glazen vouwwand. Daarmee is een soort voorhof ontstaan. De Wilhelminakerk staat in het centrum van Bussum en is nog steeds voor tal van ac-

tiviteiten het gastvrije middelpunt.

TEKST EN RECENTE FOTO: KLAAS OOSTEROM



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl