

Uit de Bussumse Historie

Fusieperikelen in 1925

Het besluit over de G4-fusie mag dan wel uitgesteld zijn, dit Nieuwsblad uit 1925 had een vooruitziende blik, gelet op de titel. Kennelijk speelden er 85 jaar geleden speelden ook fusie-ideeën in het Gooi. Lees maar wat de katholieke Bussumse uitgever en redacteur in juni en juli 1925 in zijn krant schreef:

“Het is een onweerspreekbaar feit dat het Gooische natuurschoon niet voldoende beschermd is, als iedere gemeente op zich zelf doet wat zij kan. Is de oplossing de samenvoeging van alle Gooische gemeenten? Dan zal het volgens sommigen uit zijn met de rivaliteit tusschen de verschillende dorpen. Dan hoeft er geen natuurschoon vernield te worden. Inderdaad de voordelen van zoo'n samengaan lijken vele. Maar er zijn ook nadeelen. Bij samenvoeging krijgen alle deelen

der gemeente gelijke rechten. Huizen zal dus b.v. mogen vragen om een zelfde oplossing van arbeiderswoningen als Hilversum en Bussum. Aan een nieuwe centrale Gooische gemeente zullen geweldige financiële offers worden gevraagd.

De Gooische gemeenten zijn bovendien van oudsher berucht om hun slechte verhoudingen onderling. Laren, Blaricum en Huizen verdragen zich al heel slecht. De bevolking van Bussum en Hilversum is zoo langzamerhand aan deze benepenheidjes ontgroeit, doch de animositeit tusschen de bevolkingsgroepen heeft zich overgezet naar de bestuurderen onderling”.

“De dag nadat de burgemeester van Huizen ontslag had genomen doken er meteen geruchten op dat men de samenvoeging van Bussum en Hui-

zen wilde. Wij zien de noodzakelijkheid van een samenvoeging niet in. Vier jaar geleden is een poging gedaan om het Gooi te verdelen in twee krachtige gemeenten: Hilversum en Groot-Bussum. Van dit plan kwam niets terecht wegens verzet van de bevolking van Blaricum en Huizen.

Als nu alleen Bussum bij Huizen gevoegd wordt krijgen we een lange gemeente met twee ver van elkaar verwijderde kernen, waarvan het bestuur en beheer heel kostbaar wordt. Nu kan men zeggen: voeg Naarden erbij. Maar als katholieken hebben wij een bezwaar. Wanneer wij nu het geheele protestantsche Huizen bij Bussum voegen, wordt de katholieke bevolking wel klein. Wij katholieken mogen toch zeker denken aan het belang dat wij zien in het uitoefenen van een zoo sterk mogelijke katholieke invloed op de gang van zaken in de gemeente.



Gooi-Noord in de jaren '30
(Streekarchief Gooi- en Vechtstreek)

Laat ons hopen dat Huizen een krachtig, bekwaam burgemeester krijgt, die het Gooi met zijn natuurschoon lief heeft en dus wil behouden.

En in 't belang van allen hopen we dat al 't geschrijf en gepraat spoedig ophoude”.

BRON: HET NIEUWSBLAD VOOR BUSSUM, NAARDEN, WEESP EN MUIDEN 1925
TEKST: KLAAS OOSTEROM



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl



Kop van Het Nieuwsblad (archief HKB)