

Uit de Bussumse Historie

Een Gooiseweg in Groesbeek

Wie noemt nu een straat in Groesbeek, een paar km ten zuiden van Nijmegen, Gooiseweg? Dat deed het gemeentebestuur. Wat was daarvoor de reden?

Op zondag 17 en maandag 18 september 1944 landden Amerikaanse en Engelse militairen per parachute of zweefvliegtuig en bevrijdden Groesbeek van de Duitse bezetter. Maar niet voor lang. Binnen een etmaal ontbrandde een hevige strijd in en rond Groesbeek die twee weken duurde. De bevolking werd geëvacueerd en keerde pas een half jaar later terug. In een verwoeste plaats. In de naoorlogse wederopbouwtijd kwam er hulp van elders, ook uit het Gooi. Uit erkentelijkheid en ter herinnering is in 1948 in Groesbeek aan een nieuwe, mooi gelegen straat, de naam Gooiseweg gegeven. Uit dankbaarheid voor

de via Hulpactie Roode Kruis ontvangen hulpgoederen uit Naarden en Bussum.

Enkele belangrijke gegevens uit de enorme hoeveelheid hulpgoederen: 2300 stoelen; 580 ledikanten; 10.000 vorken, messen en lepels; 1200 tafels; 100 kisten met speelgoed; 22 naaimachines, enz. enz. Naarden en Bussum zorgden ook voor het vervoer van deze spullen. Meisjes uit Bussum (Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers) werkten enige maanden in Groesbeek aan de verdeling van de goederen. In 1946 werd vanuit Bussum de actie Ruiten-Troef georganiseerd die duizenden m2 vensterglas opleverde. Bussum kreeg als dank van een burgercomité een fraaie zonneklok.

Na afloop van de hele operatie werd er voor alle betrokkenen een groot

feest in gebouw Concordia in Bussum gegeven. De populaire Bussumse voordrachtskunstenaar Clinge Doorbos schreef een sneldicht, waaruit waarin de volgende strofen te lezen zijn:

En Groesbeeks Burgemeester heeft het woord gedaan:
Hij zei: 'k kreeg veel beloften, maar g'loofde er niet aan;
Een noodwoning uit Zweden? 'k Zag er niks aan;
Maar Naarden-Bussum zei: hier zijn we hoor, pak an!

De Groesbeekse historicus de heer G.G. (Gerrie) Driessen schreef in 2009



Verslag van het Concordia-feest (kop)

een boek over de oorlogsperiode in Groesbeek en over de tijd er na: 'Groesbeek zal herrijzen. De periode 1945-1955 in vogelvlucht'. De gegevens in dit artikel zijn uit dit en uit een eerder boek van dezelfde schrij-

ver: 'Groesbeek 1945-1950 Het dorp der verwoesting herrijst' (1982). HKB-vrijwilliger mevrouw Nel Krijnen-van Gog heeft voor het nieuwe boek het onderzoek naar de rol van Naarden en Bussum verricht. De resultaten beslaan ruim tien pagina's in het boek. 'Groesbeek zal herrijzen' uit 2009 is bij de schrijver te koop voor € 27,75, inclusief verzendkosten. Belangstellenden kunnen daarvoor 024-3971338 of driessen.gerrie@kpnplanet.nl. bellen of mailen.

AFBEELDINGEN UIT HET BOEK;
DE FOTO VAN VAN G.G. DRIESSEN
SAMENSTELLING: KLAAS OOSTEROM



Advertenties in dagbladen die naar het Bussumse inzameladres verwezen



De Gooiseweg in Groesbeek



Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl