

Uit de Bussumse Historie

De heilige Sint Vitus

De voormalige Sint-Vituskerk in Bussum is een kerk uit 1884 van Cuypers Sr en een toren uit 1896 is van Jr. Ooit stond de eerste St.Vitus kapel waar nu de ING is, Kerkstraat, hoek Landstraat. Er zijn en er waren meer kerken en kapellen in Het Gooi gewijd aan heilige Sint Vitus. Meer dan duizend jaar geleden schonk Graaf Wichman II met toestemming van Keizer Otto I, het gebied dat nu het Gooi heet, aan het door hem gestichte klooster te Elten (achter Winterswijk).

Zijn dochter werd de abdis van dit klooster. De abdij van dit klooster was aan de beschermheilige St. Vitus

gewijd. Bijna alle kerken en kapellen die in de eeuwen daarna in het Gooi gebouwd werden, kregen Sint-Vitus als patroon. Het Neogotisch beeld van Sint Vitus komt uit de Sint-Vituskerk, maar is bij de sluiting overgebracht naar de Mariakerk.

Het verhaal gaat dat hij een martelaar was en rond het jaar 303 in Rome voor zijn christelijk geloof is gestorven. Hij was pas veertien jaar. Als kind, geboren op Sicilië uit rijke ouders, bekeerde hij zich, daartoe aangezet door zijn voedster Crescentia, tot het christendom. Tot verdriet van zijn vader. Hij werd vanwege dit geloof gepijnigd met kokend pek, ziedend lood en aan een uitgehon-

gerde leeuw blootgesteld. In Rome genas hij een krankzinnige. In de traditie wordt hij gezien als de heilige die aangeroepen kan worden om zenuwaandoeningen te genezen. Bepaalde uitingen van rusteloosheid worden daarom wel Sint-Vitusdansen genoemd. Meestal wordt Vitus afgebeeld staande in een pot of ketel pek of staat hij op een leeuw. De naamdag van Sint Vitus is 15 juni.

In de Mariakerk staat een beeld op een console in de doopkapel, toegewijd aan de Heilige St-Vitus. Het beeld zelf is 1,65 m hoog. Het heeft in de rechterhand een palmtakje (symbool voor martelaar) en in de linkerhand



Sint-Vitus kapel, tekening uit 18e eeuw



Sint-Vitus kerk, die tot begin 20e eeuw vier pinakels op de torenhoeken had



Beeld van Sint Vitus, nu in de Mariakerk

een kruis. Wie/wat heeft hij overwonnen? Onder zijn voeten het gelaat van zijn heidense vader? En grote stukken bot. Van de overwonnen leeuw? Reacties welkom!

TERKST: KLAAS OOSTEROM

AFBEELDINGEN: ARCHIEF HKB



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68

www.historischekringbussum.nl