

Uit de Bussumse Historie

Oecumenisch Werkkamp Bussum 1959

In de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw was de protestantse oecumenische beweging heel populair. Dat uitte zich ondermeer in uitwisselingen van vooral jongeren. Zo waren er in 1959 25 werkkampen voor opbouwprojecten in Europa en minstens evenzeveel in de rest van de wereld.

Nederland had twee opbouwprojecten aangemeld, waarvan één in Bussum. Er kwamen bijna 30 jongemensen uit de hele wereld in augustus 1959 naar Bussum om samen met jongeren van hier en uit de rest van Nederland een begin te maken met de bouw van het buurthuis De Engh op het industrieterrein Nijverheidswerf, begrensd door de

Ceintuurbaan, de St. Janslaan en Spijkerstraat. Zij hebben die maand gespit, getimmerd, gemetseld, gesjouwd en gezwoegd.

De plannen voor dit buurthuis dateerden al uit 1956. Vakmensen uit de buurt hadden zich aangemeld om te helpen met de bouw, een architect maakte belangeloos een plan en de gemeente Bussum stelde kosteloos een stuk grond van 300 m² ter beschikking.

In die maand werd een bouwput gegraven (deels met een dragline) en gestadig, laagje voor laagje, werden stenen gemetseld, 70.000 stuks volgens één van de leiders.

De jongelui hadden zelf hun reis moeten betalen en gedurende de

maand verbleven ze in het Trefpunt, de lokalen bij de pas gebouwde (1956) Verlosserkerk aan de Ceintuurbaan/ Lorentzweg. Gemeenteleden stelden hun fiets ter beschikking. Douchen en kleren wassen deed men bij omwonenden. Men stond 's morgens om zes uur op, er was een ochtendwijding en men werkte van 8 tot 12. De middagen werden besteed aan discussies en Bijbelstudies. Engels was de voertaal die maand.

Er werden ook vele uitjes en excursies gemaakt. Onder andere naar Amsterdam, Naarden, Leiden, het strand, de Daf-fabrieken in Eindhoven, het IJsselmeer en Utrecht.

Natuurlijk gingen ze ook naar de kerk; in Bussum en in Naarden.

De burgemeester van Bussum, J.C. Haspels, ontving de groep op het gemeentehuis.

Tijdens het afscheid werd o.a. het woord gevoerd door Bussumse ds. Ten Tonkelaar. Het was een vertrek, maar in gevoel van verbondenheid in Christus, zo zei hij.

Als herinnering kregen de deelnemers een Delfts aardewerktegeltje en van de meewerkende kerken een asbakje (!) met het oecumenisch embleem.

Naschrift. Het gebouw met de steile, brede toegangstrap bestaat nog steeds. Het is in gebruik bij diverse zorgbedrijfjes.



Vrijwilligers graven sleuven voor de buitenmuur



Meisjes uit de buurt; zij moeten nu ongeveer 55 jaar zijn



Spelletjesmiddag voor kinderen in de buurt



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl

TEKST: KLAAS OOSTEROM, GEMAAKT OP BASIS
VAN MATERIAAL, BESCHIKBAAR GESTELD DOOR
EEN DEELNEMER VAN TOEN, ANNEKE ROOS.