

Uit de Bussumse Historie

De Oude Katholieke Begraafplaats

Veel Bussummers kennen de Oude R.K. begraafplaats niet. De ingang ligt vlak bij het einde van het westelijke perron van NS-station Bussum Zuid. De begraafplaats is lang en smal en dateert uit 1822.

Het is misschien wel de oudste, niet veranderde plek in Bussum. Sinds de Nieuwe Katholieke er is, te bereiken via de Algemene begraafplaats of via de Struikheiweg, komt men er niet zo vaak meer. Het is de moeite waard hier rond te dwalen. Bekende en minder bekende mensen liggen er begraven. Prominent zichtbaar is de kelder in het midden waarin vele pastoors van de St. Vitusparochie zijn bijgezet. Minder prominent is het graf er vlakbij van de zouaaf Vos. Hij was één van de duizenden Nederlanders die zich rond 1865 aanmeldten om de paus en het Vaticaan te verdedigen tegen de Italianen.



Overzichtsfoto genomen vanaf de Mariakapel

Grafstenen laten zich lezen als fragmenten van familiechronieken en vertellen iets over de geschiedenis van een stad of regio. Een bekende Bussummer op deze begraafplaats is de oprichter van V&D, Anton Dreesmann, die in Bussum woonde en de weldoener was van het Majellaziekenhuis. Er is ook het graf van de familie Biegel, waarvan de pater familias, J.H. Biegel, samen met Loman de villawijk Het Spiegel ontwikkelde en waarvan de naam van zijn geboortestreek terugkomt in de namen Nassaustraat, Nassaupark en Nassaulaan. De arts, dichter en wereldverbeteraar en schrijver van De Kleine Johannes Frederik van Eeden heeft een plaats die men niet over het hoofd kan zien. Ook de oorlog en bezetting komt meerdere keren ter sprake zoals bij het graf van de vier gezinsleden Bouvy die bij een mislukt Engels bombardement het leven verloren.



Detail van familiegraf Bouvy

Opvallend royaal, uitbundig, kleurrijk en zorgvuldig onderhouden zijn de graven van families van woonwageneigenaren die op vele plaatsen in Bussum hebben gestaan en ook nu nog in de regio wonen.

De verhalen bij de namen op de stenen vertellen een groot deel van de geschiedenis van Bussum.

TEKST EN FOTO'S: KLAAS OOSTEROM



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl



Het nieuwe hek van de Oude R.K. begraafplaats



In dit Tijdschrift, dat nu te koop is staat in het teken van de Smaak van de 19e eeuw, het thema van Open Monumentendag 11 en 12 september staan naast een artikel over de Oude R.K. van 1822 ook artikelen over het oude deel van de Algemene Begraafplaats van Bussum (1886), de oude Algemene Begraafplaats van Naarden (in Bussum!) en over de Joodse Begraafplaats. Verder artikelen over de Watertoren anno 2010 en de het Waterleidingsbedrijf Bussum (1898). Te koop bij de Hist. Kring en boekhandel Los.