

Uit de Bussumse Historie

De Wilhelminafontein

Verkoelend op warme dagen en een lust voor het oog is de Wilhelminafontein, die nu al weer sinds 1988 aan de zuidkant van het Wilhelminaplantsoen staat. Daar heeft hij niet altijd gestaan sinds hij op 2 september 1898 werd onthuld. Hij stond eerst op de Brink, het pleintje dat begrensd wordt door Brinklaan, Kerkstraat en Sint-Vitusstraat. Daar werd hij geplaatst ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Wilhelmina (1880-1962) was koningin van 1898 tot 1948. In Nederland en daarbuiten werd zij beroemd door haar onverschrok-

ken taal tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De fontein moest in 1923 wijken voor de aanleg van een bushalte. Waar nu het Wilhelminaplantsoen is, was tot 1899 een haven, getuige de Havenstraat. De haven werd gedempt en er werd een langwerpige plantsoen met bloemperken aangelegd. In 1923 werd de fontein aan de noordzijde van dit plantsoen geplaatst ter hoogte van de later gebouwde Wilhelminakerk.

In 1953 werd de fontein verwijderd omdat men voor de markt meer



De fontein begin 20e eeuw op de Brink met daarachter De Rozenboom en de muziektent

Zaterdag 11 september om 12 uur
Opening van Open Monumentendagen bij de
Fontein met optreden van duo La Primavera



De fontein aan de noordzijde van het Wilhelminaplantsoen. Op de achtergrond het oude postkantoor aan de Havenstraat



De fraaie top met de wapenschilden van de gerestaureerde fontein

ruimte nodig had. De fontein werd opgeslagen op de gemeentewerf. Pas in 1988 werd hij, op verzoek van Bussummers, gerestaureerd en op de huidige plaats gezet. De voet en de waterbak zijn nieuw.

TEKST (MET DANK AAN MARTIN HEYNE) EN
RECENTE FOTO: KLAAS OOSTEROM
ANSICHTEN: COLLECTIE HKB



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historiekringbussum.nl