

Uit de Bussumse Historie

Het Majellapark

In december 1990 werd het oude ziekenhuis, dat in de volksmond 'de Majella' werd genoemd, gesloten en kort daarna begon de sloop van de markante ziekenhuisgebouwen. De officiële naam was 'St. Gerardus Majella Ziekenhuis', afgeleid van de in 1910 opgerichte stichting die ten doel had in Bussum een ziekenhuis te realiseren.



Torentje ziekenhuiskapel

Spoedig na de oprichting van de stichting werd met de ziekenzorg begonnen in villa Spiegelheuvel. De villa werd een aantal malen vergroot en verbouwd tot het bekende ziekenhuis. Tot 1981 functioneerde het ziekenhuis zelfstandig, in dat jaar kwam een fusie tot stand met het Diaconessenziekenhuis in Naarden en het St. Jansziekenhuis in Laren. De fusie resulteerde in het latere Ziekenhuis Gooi Noord, thans onder-



Sloop Majellaziekenhuis 1991 (coll. Historische Kring)

deel van Tergooi Ziekenhuizen. Van de geschiedenis van het ziekenhuis zijn slechts enkele tastbaarheden overgebleven: Het torentje van de voormalige ziekenhuiskapel staat opgeknapt en wel als een soort tuinhuis temidden van de nieuw gebouwde woningen en appartementen. De straatnaamborden – Majellapark – laten slechts een deel van de oorspronkelijke naam van het ziekenhuis zien.

De naam Majellapark verwijst uiteraard naar het voormalige ziekenhuis, maar die naam verwijst tevens naar de St. Gerardus Majella Stichting die het ziekenhuis heeft opgericht. Hoe komt een stichting aan zo'n naam? Gerardus Majella werd in 1726 geboren Muro, een dorpje ten zuiden van Napels. Gerardus leidde een eenvoudig bestaan, in zijn jeugd was hij kleermakersknecht en toen zijn leeftijd dat toeliet trad hij als broeder toe tot de Redemptoristenorde. In het klooster was hij belast met allerlei huishoudelijke taken en gold hij als voorbeeld van nederigheid, gehoorzaamheid en godsdienstigheid. In 1755 overleed hij in een geur van heiligheid, slechts 29 jaar oud. Hij ontwikkelde zich al spoedig tot een geziene volksheilige die bij verschillende vormen van ongerief werd aangeropen. Hij werd patroonheilige van kleermakers, portiers en van 'hopeloze zaken' en aan hem werd een aantal gezinnen toegeschreven. In 1904 werd Gerardus door Katholieke Kerk heilig verklaard, waarna zijn faam ook in Nederland snel toenam. In 1910, het jaar van oprichting van de ziekenhuisstichting, was Gerardus Majella in katholieke kringen een actuele heilige, die bovendien enige binding had met gezond-



St. Gerardus Majella.

heidszorg. In de heiligenkalender is 16 oktober de dag van St. Gerardus Majella.

TEKST: BEN KONING

FOTO TORENTJE: BEN KONING



**Historische Kring
Bussum**

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl