

Uit de Bussumse Historie

De Herenstraat omstreeks 1928

De naam Herenstraat is een wat merkwaardige naam voor een straat in een dorp dat niet echt heren of regenten gekend heeft. De straat, die aanvankelijk Heerenstraat heette, loopt van de Brinklaan over het spoor tot de Nieuwe 's-Gravelandseweg.

Het is een straat met een zeer gevarieerde, om niet te zeggen een rommelige, bebouwing in allerlei stijlen, met verschillende functies, en in alle staten. De naam Heerenstraat is een wat merkwaardige naam voor een straat in een dorp dat niet echt heren of regenten

gekend heeft. Op de foto's zien we de eerste 100 meter van de Herenstraat in de richting van de Brinklaan. Volgens het bord links mochten motorvoertuigen in 1928 daar niet inrijden, maar moesten ze het huizenblokje rechts passeren om op de Brinklaan te komen.



Oude foto uit 1928. COLLECTIE HISTORISCHE KRING



Foto uit 2009. JAAP VAN HASSEL

Tegenwoordig is er op dit smalle stuk van 50 meter lengte wel tweerichtingsverkeer toegestaan. Links het pand Herenstraat 4a; links daarvan (niet te zien) de R.K. Fröbelschool met plein en rechts ervan, ook niet te zien, Herenstraat 2, een pand dat in deze rubriek op 10 november 2010 werd beschreven en nog verder weg, ook niet te zien, De Rozenboom op de hoek Brinklaan. In het verlengde van de straat is de toren van de Huizerwegkerk, later Vredekerk geheten, nu voormalige Vredekerk, te zien. Rechts daarvan het torentje van het pand Brinklaan 90, nu Verwoerd Watersport. Het pand op de kop is na 1928 naar boven toe flink vergroot. Nu is het een fotozaak met woonruimte erboven. Toen

een garagebedrijf. Bijna geheel rechts is op beide foto's nog net de spits van het traptorentje van de Sint Vituskerk te zien.

TEKST: KLAAS OOSTEROM



Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl