

# Uit de Bussumse Historie

## Winter 1944 - 1945

De bebouwde omgeving op deze foto is in 65 jaar nauwelijks veranderd. Ouderwets, wat sjofel geklede mensen zijn druk met een kar met stammetjes en takken, waarschijnlijk 'georganiseerd' op de Bussumse hei of het Spanderswoud. Want in de winter en vroege voorjaar van 1945 was er geen brandstof meer in West-Nederland.

"Toen eenmaal de wereldbrand was losgebarsten", schreef De Vrankrijker in een boekje uit 1957 over het GNR, "liep de prijs van oud dennenhout flink op. Er werden goede prijzen gemaakt voor de in het begin van 1940 gezaagde haardblokken. Een vaste bron van inkomsten leverde nu ook allerlei tevoren waardeloos afval. Uit de slechtste vliegdennen kon men

nog wel blokjes zagen voor gasgeneratoren.

Van aanplant kwam niet zo heel veel meer, omdat de tot dan toe beschikbare werklozen er niet meer waren. Het hout bracht nu immers geld op. Bovendien werd in 1941 een leveringsplicht van mijnhout opgelegd. Men kon dit alles nog geen ramp noemen. Ernstig werd de toestand pas, toen de bevolking in de hongerwinter op hout uit moest. Het GNR trachtte het zo te regelen, dat de plaatselijke overheid kon beschikken over hetgeen zonder schade gemist kon worden; gemeentelijke distributie leek echter onuitvoerbaar. Tegelijk bleek het aantal houthalende mensen onstuitbaar. Een menigte met kapmes, hand- of spanzaag kon niet anders

doen dan halen, wat zij niet bezat, toen er geen kolen meer waren.

Tegen de toeloop in de hongerwinter was geen toezicht bestand. Trouwens, politie en boswachters begrepen, hoe groot de behoefte aan brandstof voor koken en verwarming was. Zij konden slechts trachten de handelaren weg te houden en te voorkomen, dat de mensen aan de kostbaarste boscomplexen begonnen of zaagden aan zware bomen, die zij met hun lichte gereedschap toch niet baas konden.

Toen het zomer 1945 was geworden zaten er alleen nog de stobben in de grond. Men bukte n.l. bij het zagen niet al te diep en vermeed het dikste ondergedeelte. Men kon dat zelfs niet eens bereiken, toen er in februari een vracht sneeuw lag.

In juni 1945 al legde de militaire commissaris voor het district Hilversum de plicht op om stobben te rooien. Langs de Bussummergrindweg, waar aan de rand van de afgraving een vliegdennenbos had gestaan, spitten gedetineerden uit het kamp van Laren. Deze kampbewoners werkten in volgende jaren op Bikbergen en Crailo om het terrein plantklaar te maken. In één der vakken teelden zij in opdracht van het Rijk tabak. De herbeplanting kon nog in 1946 beginnen".

SAMENSTELLING: KLAAS OOSTEROM  
BRON: HET GOOIS NATUUR RESERVAAT. A.C.J. DE VRANKRIJKER. VAN DISHOECK 1957



Winter 1945 op de Singel hoek Voor-meulenweg (Hist. Kring Bussum).



ZO ZAG HET GOOISE DENNEBOS ER UIT OP 15 DECEMBER 1944,

ZO OP 20 DECEMBER,



ZO OP DE 25<sup>E</sup>,

EN ZO OP HET EIJD VAN DE MAAND.

O, dat wintertje '45. Tekenaar: J.C. Kennis.



Historische Kring  
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum  
Telefoon 035 691 29 68  
www.historishekringbussum.nl